

De wereld

op onze stoep

NIEUWSBRIEF VAN HANS EN CAROLIEN EUSER, NUMMER 8, DECEMBER 2015

AVOND MET ACHTERBAN

DANK VOOR STEUN!

De belangstelling is groot op onze avond met de achterban. Zo'n 80 mensen schuiven de met vlaggen versierde zaal binnen. We kijken dankbaar terug op ons eerste jaar dat mede mogelijk is gemaakt door kerk, familie en vrienden.

Samuel demonstreert zijn goocheltrucs aan tafel en regelt ondertussen het geluid. Rhodé beheert de knutseltafel en deelt cadeautjes uit aan iedereen die een mooie tekening weet in te leveren. En Roos bedient de zaal met lekkers: Eritrese soep, een Iraans hoofdgerecht, driehoekjes uit Somalië en Indonesische en Afghaanse koekjes.

Ondertussen vertellen we hoe ICF begint met grondbewerken in 2010: we doen onderzoek en leggen zoveel mogelijk contacten. We zaaien in 2012: de eerste mensen beginnen mee te doen. In 2013 ontkiemt er een gemeenschap van gelovigen. En die groeit inmiddels verder met het doel dat ze vrucht draagt.



Eén van de ICF-ers – zelf vanaf het eerste uur betrokken – vertelt over die vrucht aan het eind van de avond. Als Iranier weet hij alles van de oorlog met Irak die verschrikkelijke gevolgen had, ook voor zijn familie. Maar nu ontmoet hij Irakese volgelingen van Jezus – oude vijanden. En hij is, dankzij de Heer, in staat om hen te vergeven, lief te hebben en te dienen!

We zijn als gezin verrast door de goedheid van God en Zijn gemeente. In het afgelopen jaar heeft het ons aan niets ontbroken. We ervaren praktische, financiële en geestelijke steun. De avond met de achterban was bedoeld om iedereen die meedoet te bedanken. Mocht je het hebben gemist dan willen we het nogmaals zeggen:

*Julie steun is overweldigend.
Bedankt voor de gebeden, kaartjes, goede woorden, cadeautjes en giften.
We staan er niet alleen voor en dat te weten doet ontzettend goed!
Op naar een nieuw jaar veelkleurig veenendaal verbinden.*

REAGEREN? GRAAG!

Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg, abc@hansencarolien.nl, 06-45061353.

ABC

WIE IS DIE VREEMDELING EN WAT MOET JE ERMEE?

De Bijbel zegt veel over de vreemdeling. Alleen in het Oude Testament staan al honderden verwijzingen. Je leest dat je hem moet liefhebben (Deut.10:19), maar hoe doe je dat? En wie is die gast?

Het Hebreeuws kent meerdere woorden voor vreemdeling. Meestal gaat het in de bijbel om de *ger*, de geïntegreerde burger in Israel. Van die persoon wordt gezegd dat je hem moet liefhebben. Daarnaast wordt geschreven over de *nokri*, de doortrekkende migrant, die geen onderdeel wordt van de maatschappij. Van hem wordt niet expliciet gezegd dat je hem moet liefhebben.

Tenslotte is er de *zar*, de vijandige vreemdeling met foute bedoelingen. Het *Oude Testament* schrijft dat je hem buiten de deur moet houden.

Maar door Jezus verandert er iets. De Samaritanen zijn de *zar* van zijn tijd. De joden lopen er met een boog omheen, maar Hij moet door hun gebied gaan. Als hij in een dorp wordt afgewezen vragen zijn volgelingen of ze moeten bidden om vuur uit de hemel. Maar de Meester is niet gekomen om te vernietigen. Sterker nog, één hoofdstuk later maakt hij een *zar* tot held in zijn bekendste gelijkenis: het verhaal van de barmhartige Samaritaan (Luk.9-10)!

Jezus overwint het kwade door het goede en hij daagt zijn volgelingen uit om hetzelfde te doen: 'als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd' (Rom.12).

**NIEUWSBRIEF
GEMIST? LEES
DIE TERUG OP
DE WEBSITE:**

WWW.HANSENCAROLIEN.NL



EVANGELIEGEMEENTE DE REGENBOOG

Wij zijn blij met de Regenboog, onze thuisgemeente, waar we al elf jaar aan verbonden zijn. Tót 2015 als voorgangersechtpaar en nú als zendelingen voor de wereld op onze stoep in m.n. het 10/40 raam.

We ervaren veel steun. Er wordt regelmatig om gebedspunten gevraagd en in de samenkomst wordt er dan gebeden. Daarnaast ontvangen we elke maand een vaste, financiële ondersteuning. En van twee bijbelkringen krijgen we regelmatig een bemoediging: een mand vol cadeaus of een uitnodiging voor een avondje bowlen. Om met Paulus te spreken: dat alles vormt een geurig offer voor God (Fil.4:18)!

De Regenboog richt zich op de volken uit het 10/40 raam, het gebied tussen de 10^{de} en 40^{ste} graad op het noordelijk halfrond, waar de minste christenen wonen ... waar juist veel ICF-ers vandaan komen!

BID JE MEE?



Giften kunnen worden overgemaakt aan ANBI stichting Intercultural Church Plants, NL36 INGB 0008 9859 37 onder vermelding van 'project Rotterdam'; ze zijn dus aftrekbaar.