

# De wereld

*op onze stoep*

**NIEUWSBRIEF VAN HANS EN CAROLIEN EUSER, NUMMER 6, SEPTEMBER 2015**

## DURE VLUCHTELINGEN

### Wat kost een migrant?

Onlangs zag ik deze vraag voorbij komen. Het antwoord volgens Elsevier: 24.000 Euro per jaar; Wilders denkt dat het 12.000 Euro méér is.

Je kunt dat veel geld vinden. Maar in de ogen van God is het niets. Hij gaf zijn eigen leven, zijn Zoon Jezus, zijn alles! En iedereen die bij Hem hoort, wordt uitgenodigd om te volgen; vriend te zijn van de vluchteling en vreemdeling, wat het ook kost.

Dat kan heel eenvoudig door je huis en je hart open te stellen. Zo komt Mo (niet zijn echte naam) bij ons. We leren hem kennen als hij net in Veenendaal is aangekomen met een koffer in een kaal huis. We kunnen meubels regelen, nodigen hem uit voor het eten en gaan een avond wandelen. Als de tuin gedaan moet worden, vragen we hem om ons te helpen. Roos gaat soms met haar vriendin langs om een taartje te eten en hem ondertussen Nederlands te leren: „Dit is een taart”.



Mo zei laatst: „Jullie zijn net als familie voor me! Ik heb hier niemand, maar jullie bellen me, nemen me mee, heten me welkom. Bedankt!”

Veelkleurig Veenendaal Verbinden. Zo vatten we ons werk wel samen. Mo gaat ook mee naar vrienden. We stimuleren hen contact te blijven zoeken. Zo ontstaan relaties die voor elk mens van het allergrootste belang zijn. Dat kost wat, ja. Maar het levert ook veel op! Wij krijgen via Mo een inkijkje in een andere wereld. We leren van hem wat echt belangrijk is. Hij stelt vragen die niemand ons stelt. Door Mo gaan we anders naar het leven kijken. En zo nu en dan kunnen we vertellen waarom we dit zo doen.

**Dan praten we over Jezus, die ons geen kosten in rekening brengt, maar eindeloos veel geeft, gratis en voor niets. Dat is geen goedkoop verhaal, maar juist een uiterst kostbare schat die we graag delen met de mensen om ons heen. Er is meer dan genoeg!**

### REAGEREN? GRAAG!

Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg, [abc@hansencarolien.nl](mailto:abc@hansencarolien.nl), 06-45061353.

**ABC**

## TERUG VAN WEGGEWEEST

**In de zomervakantie hebben we mooie dingen beleefd. Eerst het kamp van ICF. Daarna de Reveillweek, waar Hans studies heeft gegeven. En tenslotte een paar weken op stap in Frankrijk.**

Tijdens het kamp waren er zo'n 80 mensen uit vele landen. Onder hen asielzoekers en een aantal illegalen. We hebben een wandeling gemaakt met de boswachter, geluisterd naar de zonen en hun vader uit Lukas 15, gevolleybald en gelachen om een toneelstuk over cultuurverschillen. Carolien heeft haar zangtalent ingezet om de aanbidding te leiden in wel vijf verschillende talen en heeft enorm genoten.

Het volleyballen bleek zo in de smaak te vallen, dat we snel een groep mannen bereid vonden om mee te gaan naar een avond in de Reveillweek. We hebben het opgenomen tegen de gasten van dat kamp en er ontstonden daarna mooie gesprekken. Bijzonder om te zien hoe vooroordelen dan wegvallen!

In de vakantie hebben we gekampeerd aan de voet van de Mont Blanc en in de Jura. Samuel en Hans hebben een paar stevige wandelingen gemaakt in de Alpen. Carolien en de meiden bleven liever bij het meer in de zon. We hebben veel gelezen. Hans deed zelfs een poging de Koran uit te krijgen.

Dat laatste is niet helemaal gelukt; het boek leest niet zo makkelijk. Maar na al die Sura's wordt je wel bevestigd in de enorme verschillen tussen religie en relatie. En je krijgt weer zin om het gesprek met moslims voort te zetten. De vakantie is voorbij, het werk wacht. Wij gaan weer aan de slag!



## INTERNATIONAL CHURCH PLANTS (ICP)

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat Theo Visser Hans benaderd heeft met de vraag of hij 1 dag per week kan ondersteunen bij ICP, het netwerk van interculturele gemeentestichtingen in Nederland. Die kogel is inmiddels door de kerk. Hans gaat, samen met het team, drie dingen doen: een interculturele denktank starten, een bibliotheek samenstellen met liederen uit de diverse culturen en de kerkplanters uit de regio's Zuid en Oost steunen. Bij ICP zijn inmiddels dertig (multiculturele) kerkplantingen aangesloten. De hoop is dat niet alleen het aantal groeit, maar ook de diepgang. Je vindt ze allemaal en leest er meer over op [www.icpnetwork.nl](http://www.icpnetwork.nl).

## BID JE MEE?

Danken doen we voor ons mooie contact met Mo, het kamp, de Reveillweek, de vakantie en de start bij ICP. We bidden om wijsheid, moed en creativiteit in het omgaan met de toestroom aan vluchtelingen, een gebouw als huis voor de volken van Veenendaal en zegen op het werk voor ICP.

## KRAAMCADEAUS

Wil jij iemand verrassen met een origineel kraamcadeau? Vraag bij Carolien naar de mogelijkheden of check [www.hansencarolien.nl](http://www.hansencarolien.nl)!



Giften kunnen worden overgemaakt aan ANBI stichting Intercultural Church Plants, NL36 INGB 0008 9859 37 onder vermelding van 'project Rotterdam'; ze zijn dus aftrekbaar.