

De wereld

op onze stoep



NIEUWSBRIEF VAN HANS EN CAROLIEN EUSER, NUMMER 5, JUNI 2015

Samen leven als gezin

Somalische sambal

De internationale christelijke familie (ICF) waar we in Veenendaal bij betrokken zijn, is veel meer ons leven dan ons werk. De kinderen zijn er dan ook voluit bij betrokken.

Zo namen we onlangs Ali mee naar de camping. Rhodé leert hem dan tellen in het Nederlands en zelf leert zij haar eerste woordjes Engels. Win win ☺.

Regelmatig eten er mensen mee. „Yes, ik ruik Somalisch eten!”, zegt Samuel dan. „Kan je ook die Somalische sambal maken?”

Vaak lezen we na de maaltijd uit de bijbel. Roos koos laatst Psalm 71. „Dit is mijn lievelingstekst: U bent mijn enige hoop, HEER, mijn God, van jongs af vertrouw ik op u. Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, al in de moederschoot was u het die mij droeg, u wil ik altijd loven.”

We genieten van Gods goedheid, juist als gezin!



Uitgenodigd bij de afsluitende barbecue van een kring in de Regenboog

Regelmatig trekken we erop uit. Liefst willen we dan wat (meer) mensen meenemen dan we nu kunnen. We zijn op zoek naar een gezinsbus, waar 9 mensen inpassen. Heb je een tip? Laat het ons weten!

Mogen wij aan je voorstellen ... Puck!

Als we het dan toch over ons gezin hebben, moeten we ook ons nieuwste huisdier noemen: Puck! Sinds drie maanden hebben we een hond, en ze is net zo eigenwijs als ze er op de foto uitziet. We lopen vijf keer per dag buiten, ontmoeten veel nieuwe mensen, en ineens snappen de kinderen dat opvoeden geduld vraagt. Het moeilijkste is niet het uitleggen wat wel en niet mag – dat snapt ze wel – maar de regels toepassen, dat is een stuk moeilijker. Wat is er leuker dan bovenop de planten springen, uit de vijver drinken en met je natte poten naar binnen rennen? Tsja ...

REAGEREN? GRAAG!

Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg, abc@hansencarolien.nl, 06-45061353.

ABC

MIJN TRANEN ZIJN OP

Een paar weken geleden ... we worden opgebeld. Of ICF een Syrische man kan welkom heten. Die is zojuist vanuit het AZC naar Veenendaal gebracht door een echtpaar uit de kerk van Emmeloord. Ze hebben hem tot zover geholpen en willen hem nu graag overdragen. Zo gezegd, zo gedaan.

De flat waar hij komt te wonen ziet er goed uit. We kunnen hem helpen met het leggen van een laminaatvloer. De man is alleen. Zijn vrouw en twee zoontjes komen later; die verblijven nu nog in Syrië. Ik krijg meteen hun foto's te zien. En een interview met hem in het blad Gave waar als titel boven staat: Mijn tranen zijn op.

Tijdens een samenkomst van ICF vertelt hij waarom hij naar Nederland is gevlucht: „Ik ben opgepakt door strijders van I.S. Werd gevangen gehouden en zou gedood worden. Toen werd me gevraagd hoe ik wilde sterven: door onthoofding of kruisiging. Ik was er rustig onder, maar ook verdrietig vanwege mijn gezin. Ik maakte een grapje en zei: kruisig mij maar. Na drie dagen zal ik opstaan uit de dood.

De strijders begonnen daar vragen over te stellen. Dat kan toch helemaal niet? Maar ik zei: jawel hoor, Jezus is ook na drie dagen opgestaan uit het graf. Blijkbaar wilden ze geen enkel risico nemen. Ze brachten me terug.

Die avond kwam één van de IS mensen naar me toe. Hij wees me op een drukke weg. Ga daar snel heen en probeer te ontkomen. Zo is het gegaan. En nu ben ik hier.”

Inmiddels komt deze broeder in ICF. We hopen en bidden dat zijn gezin snel kan overkomen.



Het ABC op de zondagsavond

BID JE MET ONS MEE?

We weten ons, in wie we zijn en wat we doen, afhankelijk van de Vader en bidden regelmatig om Zijn wijsheid, liefde en hulp. Bid je mee?

Danken doen we voor:

- De Regenboog die ons ondersteunt. We ervaren het als een grote zegen om een biddende, gevende, zorgende gemeente achter ons te hebben.
- De mogelijkheid om vanaf de zomer meer te gaan doen voor het landelijke verband van interculturele kerken via International Church Plants, www.icpnetwork.nl.

Wij **bidden** om:

- Een laatste zetje voor het ICF gebouw. We hebben een pand op het oog, er is geld toegezegd, we hebben veel praktische hulp aangeboden gekregen, maar nog niet alle seinen staan op groen. We zoeken naar een laatste bevestiging.
- Gods openbaring aan moslims die tijdens de Ramadan aan het vasten zijn. Een goed hulpmiddel is te vinden op www.30dagen.nl.



Kraamcadeautje nodig? Carolien maakt ze voor je! Bezoek www.hansencarolien.nl of onze FB pagina voor bestellingen.

Zelf een leuke website laten maken? Marianne Josiasse van www.contentweb.nl maakte de onze!

Giften kunnen worden overgemaakt aan ANBI stichting Intercultural Church Plants, NL36 INGB 0008 9859 37 onder vermelding van 'project Rotterdam'; ze zijn dus aftrekbaar.