



DE WERELD OP ONZE STOEP

NIEUWSBRIEF FAMILIE EUSER NUMMER 40 | APRIL 2023

JEZUS OP EEN POSTER

“De eerste keer dat ik met Jezus in aanraking kwam was op mijn zeventiende toen ik een poster zag van het laatste avondmaal. Ik heb die gekocht en boven mijn bed gehangen.”

Onze nieuwe Iraanse zus begint te stralen als ik haar vraag naar haar Heer. Vorige week werd ze gedoopt in de Maas door LEEF, de kerk waar wij als gezin en met BLEND bij zijn aangesloten. Het gaat niet zo goed met de gemeente. Na corona komen er minder mensen. De voorganger kondigde zijn vertrek aan per de zomer. En het is sowieso onrustig rondom het leiderschap. De vraag ligt nu voor: hoe verder?

Ondertussen bouwt God zijn Koninkrijk. “Pas vijf jaar later hoorde ik van een vriendin dat zij naar een Armeense kerk ging - Iraniërs mogen geen christen zijn; maar Armeense christenen worden getolereerd. Ik was zo nieuwsgierig geworden naar de Jezus van de poster, dat ik meeding.”

“De voorganger gaf me een bijbel die ik keurig bewaarde, maar nooit las. Toen ik er na jaren toch aan begon, werd ik er zo door gegrepen, dat ik naar een huiskerk begon te gaan. Dat leverde me echter problemen op. Ik vluchtte en kwam in Nederland. Hier in LEEF heb ik Jezus in het echt ontmoet. En daarom heb ik me laten dopen!”

Het is Ramadan. Moslims in de hele wijk en wereld zoeken vastend naar God. Wat indrukwekkend als Hij zich in Jezus openbaart aan wie dat niet verwacht!

God bouwt zijn Koninkrijk, in weerwil van alle machten en krachten die dat willen verhinderen, in weerwil van ongelof en scepticisme, in weerwil van een kerk en christenen die er soms een potje van maken.

Ook in BLEND merken we dat Hij doorgaat. Een tijdje geleden kregen we de vraag van iemand die meedoet aan onze Tafelgesprekken of we haar wilden dopen. Wauw! Ze komt sinds de opening bij ons over de vloer, was heel druk bezig met de spirituele wereld, uiterst terughoudend ten aanzien van de veel te exclusieve Jezus. Wij baden, gingen het gesprek aan, deelden onze levens. Tegelijkertijd voelden we aan alles dat we onmachtig zijn om iemand de ogen te openen.

Maar God bouwt zijn Koninkrijk. Hij gaat door. Nog even en dan staan we opnieuw in het water. Hoe, wat en waar, dat weten we nog niet helemaal. Maar de Heer zal ook dit duidelijk maken. Nogmaals, hij bouwt zijn Koninkrijk!

Wil je meedoen in de missie? Als gezin leven we op basis van giften. Je kunt bijdragen aan ons werk door te geven op NL36 INGB 0008 9859 37 t.n.v. ICP NL o.v.v. project Rotterdam.

Alvast bedankt!

WE STAAN BIJ OPWEKKING!

In de afgelopen weken zijn we als ICP heel druk geweest met het schrijven van kringmateriaal over het belang van diversiteit in de kerk en het probleem van racisme. Dat is opgepikt door Opwekking die ons in dit jaar waarin de afschaffing van de slavernij wordt herdacht het hoofdpodium wil geven. Op zaterdagavond 27 mei om 22.00 uur zijn we te vinden in de grote tent op het festivalterrein.

Het materiaal dat we schrijven wordt dan gelanceerd. We werken aan een gevarieerd programma waarin we het thema slavernij, racisme en diversiteit uitbeelden. Spoken word, dans, muziek ... de ideeën schieten nu nog alle kanten op, maar ik geloof dat er iets moois ontstaat. En vooral, iets dat God belangrijk vindt. Hoe langer ik met dit onderwerp bezig ben, en hoe meer ik erover hoor en lees, hoe overtuigder ik word van God hart dat verlangt naar een kerk die eenheid in verscheidenheid voorleeft. Dát is onze toekomst; nu kunnen we er mee oefenen.

Wil je bij het ICP evenement aanwezig zijn? Vergeet dan niet om een dagkaart te reserveren via www.opwekking.nl.

En bid je mee voor ons om het maken van de juiste keuzes, zodat Gods hart zichtbaar wordt voor de duizenden bezoekers?



TWINTIG DUITSE IN ROTTERDAM

In de week van Koningdag hebben we een groep van 20 Duitse internationals in Rotterdam. Ze komen op visietrip en willen meer leren over het belang en de praktijk van interculturele kerkplanting.

Inmiddels hebben we twintig bedden in vijf huizen kunnen regelen, tien maaltijden, onder andere op de pannenkoekenboot, acht bezoeken aan pioniersplekken in de stad en een koningsdagactiviteit. Al met al een hele organisatie, maar mooi dat we dit kunnen doen dankzij een samenwerking van BLEND en ICP en het hele netwerk dat is opgebouwd.

Bid je mee voor deze groep; dat ze door de Geest geïnspireerd terug naar Duitsland gaan?

EN ONDERTUSSEN BIJ DE EUSERS

We genoten van een gezellig etentje met het gezin om meerdere redenen. Hans vierde deze week zijn 46^{ste} verjaardag met als verrassend cadeau een fotografiecursus.

Samuel behaalde onlangs zijn rijbewijs. In één keer geslaagd voor zowel zijn theorie als de praktijk. Ook reden voor een feestje! Onze Dacia Duster zal veel gebruikt gaan worden.

En dan Roos. Die gaat voor drie maanden naar Israël. Ze doet daar het laatste deel van haar stage en rondt zo de MBO opleiding 'begeleiding speciale doelgroepen' af. Samen met drie vriendinnen zal ze wonen en werken in Jemima, een opvanghuis voor Palestijnse kinderen met een handicap op de Westbank. De eerste les die Roos zal leren: hoe kom ik zo snel mogelijk een schuilkelder in?

Als ouders gunnen we haar een heel mooie leerervaring. We geloven en weten dat Gods licht op de donkerste plekken het mooist straalt. We hopen dat de meiden hier veel van zullen zien (en dat ze veilig zullen terugkeren natuurlijk).

Bid je mee? Op www.jemima.nl kun je kennismaken met het huis en de bewoners.

Foto hieronder: Samuel filmt tijdens de ICP teamtraining in Voorthuizen

