

De wereld

op onze stoep

NIEUWSBRIEF VAN HANS EN CAROLIEN EUSER, NUMMER 4, APRIL 2015

REIS DOOR MAROKKOKO

ALHAMDULILLAH

In maart zijn wij tien dagen in het land van de ondergaande zon geweest. Het levert een geweldige ervaring en een hoop gespreksstof op in de ontmoeting met Marokkaanse medelanders.

Hoogtepunt van onze reis is wel de ontmoeting met Mohammed en zijn familie. Hij woont met zijn vrouw, drie dochters, vader én diens tweede vrouw in een klein dorp bij Al Hoceima, de plaats waar de meeste Veense Marokkanen vandaan komen. We kennen de zus van zijn vrouw en mogen komen logeren.

Hoewel we hen niet kennen, worden we hartelijk ontvangen met een heerlijke maaltijd, een stevige wandeling, veel gezelligheid en de echtelijke slaapkamer. Het huis is groot maar eenvoudig ingericht. Inkomsten zijn er uit de twee schapen, paar olijfbomen en aardappeloogst. De familie uit Nederland vult dat schamele inkomen aan.



Na afloop van onze ontmoeting vragen we of we God mogen danken. Dat wordt via de telefoon door een zus in België vertaald van het Nederlands naar het Berbers. Eerst krijgen we geen reactie, maar wordt er wel hevig gediscussieerd aan de ronde tafel waar we omheen zitten.

Dan krijgen we te horen in goed Vlaams: Ale, da is goe. Maar niet op de Katholieke manier. Mohammed wil het op de Islamitische wijze. Oké, antwoorden wij. Dat is goed. Hoewel we geen idee hebben hoe dat dan gaat. Mohammed opent zijn handen en spreekt hardop zijn gebed uit. De familie prevelt mee. Wij danken ondertussen de Vader en bidden om Zijn zegen over dit gezin. Alhamdulillah – Glorie aan God!

Meer lezen? Zie de blog op www.hansencarolien.nl/!

REAGEREN? GRAAG!

Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg, abc@hansencarolien.nl, 06-45061353.

ABC

WEBSITE AF!

We zijn erg blij met onze eigen website waarmee we de achterban kunnen informeren en inspireren.

Je vindt er een blog waarop we bijhouden wat we zoal meemaken, een agenda, zodat je kunt zien waar we mee bezig zijn, en een overzicht van dingen die jij kunt doen: bidden, helpen, geven, kopen, lezen en luisteren.

Welkom op www.hansencarolien.nl!

Een speciaal woord van dank voor Marianne Josiasse, die de website heeft gemaakt als opdracht voor haar cursus webdesign, en Jan Jaap Vermeer, die de foto's van ons gezin heeft geschoten. Top mensen! Zonder jullie was het ons niet gelukt om er iets moois van te maken. Reuzebedankt!



BID JE MET ONS MEE?

We weten ons, in wie we zijn en wat we doen, afhankelijk van de Vader en bidden regelmatig om Zijn wijsheid, liefde en hulp. Bid je mee?

Danken doen we voor:

- De website die voor ons gemaakt is.
- De reis die we hebben ondernomen – de kinderen die zijn opgevangen door familie Stuivenberg en de gastvrijheid van Mohammed en zijn gezin.
- De kansen die we hebben om het evangelie te delen met de wereld op onze stoep. Als je dat in Marokko doet loop je gevaar; hier zijn we vrij. We maken daar dankbaar gebruik van!

Wij **bidden** om:

- Een gebouw waar we als ICF 24/7 gebruik van kunnen maken.
- Diepgaande contacten met (Marokkaanse) medelanders.
- Wijsheid in het leiden van ICF; we hopen op verdere groei als geloofsgemeenschap.

VAN DE PENNINGMEESTER

Onderstaande cirkeldiagrammen geven inzicht in de financiën van Hans en Carolien Euser. Het eerste diagram geeft de verhouding weer tussen het dagelijkse levensonderhoud en de te betalen inkomstenbelastingen, pensioenpremies en arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Uit het tweede diagram blijkt hoeveel van het benodigde geld al toegezegd is in de vorm van bijdragen en giften. Bij deze bedanken we alle gevers! Doet u ook mee? Laat het weten aan Heleen Stuivenberg, abc@hansencarolien.nl.

