



# DE WERELD OP ONZE STOEP

## NIEUWSBRIEF FAMILIE EUSER NUMMER 39 | FEBRUARI 2023

### LICHT IN BLEND

**“Hey, mag ik bij jullie binnenkomen? Ik zie het licht branden en het is koud buiten.” Voor ons staat een man van de straat. “Ik ben net ontslagen uit de gevangenis en zwerf een beetje rond. Wat zijn jullie aan het doen?” Hij mist een paar voortanden. “Mijn naam is Johannes Cornelis. En wie zijn jullie?”**

Het duurt even voordat we tijd krijgen om onszelf voor te stellen. Maar dan kan Hans van wal steken. “Wij zijn allemaal buurtbewoners uit Bloemhof en we hebben net lekker gegeten.” Dat klinkt minder aardig dan ik bedoel, maar ik praat er snel overheen. “Nu staan we op het punt van doorpraten over iets dat we zojuist hebben gelezen. Het gaat over de oorsprong van ons leven, waarom we hier zijn en met welk doel.” De man broemt wat. “Koffie?”, nodigt een tafelenoot hem uit om te gaan zitten.

We verdelen ons over twee groepjes. En zo gaan we in gesprek naar aanleiding van Genesis 1 tot 3. Over het goede begin, de gebrokenheid van het leven en de mogelijkheid tot herstel. JC voert het hoogste woord; het gebeurt misschien niet zo vaak dat er mensen naar hem luisteren.

Aan het eind van onze tijd samen gaan we nog even centraal. “Zien jullie deze week ergens tegen op? Of kijk je juist uit naar iets leuks? Laten we dat samen bij God brengen, als je wilt.” En dan komt het.

Onze gast heeft jicht in zijn hand en drie ribben gekneusd bij een gevecht. Bovendien zou hij zo graag wat van God willen ervaren.

We bidden. En dat raakt Carolien dan weer. “Ik had juist vanmiddag aan de Heer gevraagd of Hij me wilde bemoedigen, omdat ik zo moe ben momenteel. En dan kom jij! Je bent een Godsgeschenk. Bedankt dat je met ons wilde meedoen!”

Zal de mysterieuze man zelf iets van Gods aanwezige Geest hebben opgemerkt? We kunnen het hem niet meer vragen, hij is vertrokken met onbekende bestemming, maar we vertrouwen hem toe aan de Heer die ons allen leidt.

### DANKBAAR

In onze decembertijdschrift schreven we dat we op €5000,- na het benodigde jaarbedrag binnen hadden gekregen. Toen penningmeester Petra ons in januari een update gaf, bleek dat eind 2022 uiteindelijk méér is gegeven dan we begroot hadden voor dat jaar! We zijn enorm dankbaar voor die trouwe steun.

**Wil je meedoen in de missie? Je kunt een gift overmaken op NL36 INGB 0008 9859 37 t.n.v. ICP Nederland o.v.v. project Rotterdam.**

*Nogmaals bedankt!*

## RACISME EN DE KERK

De laatste tijd verdiep ik me opnieuw in het probleem van racisme. Als ICP werken we namelijk aan materiaal om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Tijdens de Opwekkingsconferentie en met steun van de Verre Naasten publiceren we drie filmpjes die je als kerk kunt bekijken. Aan de hand van de beelden ga je met elkaar in gesprek, bijvoorbeeld als jeugdgroep of tijdens kringavonden.

In mijn onderzoek stuitte ik op een boekje over de kunst van inclusiviteit: *Gracism, The Art of Inclusion* van pastor David A. Anderson. Hij schrijft: "Wanneer mensen op een negatieve manier omgaan met kleur, klasse of cultuur, is dat racisme (*racism*). Maar we kunnen deze niet negeren alsof ze er niet toe doen. In plaats daarvan kunnen we op een positieve manier naar kleur, klasse en cultuur kijken. Dat is *gracism*."

Vervolgens verwijst hij naar 1 Korinte 12:13. In het bekende hoofdstuk over de gaven van de Geest staat een schijnbaar irrelevante verwijzing naar Joden, Grieken, slaven en vrijen. En dan legt Anderson de link. Het gaat bij die gaven van de Geest niet slechts om talenten of vaardigheden, maar ook en juist om afkomst: kleur en klasse. Lees met die gedachte eens de verzen 14-27. Hij geeft zelf een voorzet:

"Nu bestaat het lichaam niet uit één cultuur maar uit vele. Als de zwarten tegen de witten zouden zeggen: 'Omdat ik niet wit ben, hoor ik niet bij het lichaam', zou dat nog niet waar zijn." En verderop: "De Cubaanse kerk kan niet tegen de Haïtiaanse kerk zeggen: 'Ik heb jou niet nodig'". En uiteindelijk: "Als Palestijnse christenen lijden, lijden wij allemaal. Als Zuid-Afrikaanse christenen worden bevrijd van *Apartheid*, verheugen we ons met hen. U bent het lichaam van Christus, en ieder van u maakt er deel van uit."

Wauw! Wat is de bijbel toch uiterst relevant, juist als het gaat om herstel van relaties. Als interculturele kerken proclameren we de kracht van het evangelie, niet alleen door te verkondigen dat Jezus heel maakt, maar ook door voor te leven hoe dat eruitziet in onze veelkleurige geloofsgemeenschappen.

*Bovenstaande tekst schreef ik voor het ICP netwerk van interculturele kerken. Het materiaal waar naar verwezen wordt zal tijdens Opwekking 2023 worden gepresenteerd en is daarna in elke kerk te gebruiken voor het gesprek over racisme. We maken drie filmpjes die met veel interactie in kleine groepen kunnen worden verwerkt.*



Heb je al plannen voor 14 februari? Op **Valentijnsdag** organiseert BLEND twee keer een high tea voor max. acht stellen. Of je nu al 50 jaar getrouwd bent, net verkering hebt of gewoon een gezellige afspraak wilt regelen, je bent welkom. Leuk te combineren met een bezoekje aan de stad Rotterdam. Geef je wel even van tevoren op bij Carolien: 06-86467615 of mail naar [bloemhof@blend.nl](mailto:bloemhof@blend.nl).

De **Itzinya diploma-uitreiking** met zo'n 40 bezoekers vond plaats in BLEND. We serveerden onder andere huisgemaakte mocktails, het alcoholvrije alternatief voor cocktails. Ook iets te vieren? Het kan bij BLEND!

