



DE WERELD OP ONZE STOEP

NIEUWSBRIEF FAMILIE EUSER | NUMMER 38 | DECEMBER 2022

EEN GOLF VAN VERHORING

Het lijkt soms of gebedsverhoringen in golven komen. In de afgelopen maand beantwoordde God ineens een heleboel vragen tegelijk.

Tijdens de high tea (foto hierboven) vertelden we nog over onze Gideonsbende waarmee we als BLEND op missie zijn. We baden om versterking en de één na de ander ... liet weten te moeten stoppen. De bakster werd ziek, een vrijwilliger meldde zich af, de zaterdagmedewerkster bedankte, Leander kondigde aan dat hij een dag minder zou gaan werken.

Recent kwamen er echter ineens allerlei mensen die wilden gaan meedoen: twee sollicitanten, een nieuwe vrijwilliger, iemand die het bestuur komt versterken.

Als 'bonus' daar bovenop waren er veel aanvragen voor verhuur, nam de buurman weer contact met ons op, kwamen er twee woningen vrij waar we mogelijk iets mee kunnen en lijkt er bij ICP extra steun te komen.

Kortom, we zijn aan het eind van dit jaar zeer bemoedigd door deze ontwikkelingen en we zien vol vertrouwen uit naar 2023. De Heer is trouw en wat Hij begonnen is zal Hij afmaken; wij mogen meedoen!

ROOS IN GAMBIA

Kerst vieren op het strand en nieuwjaar beleven met een temperatuur van ruim 30 graden Celsius. Dat maakt Roos mee nu ze in Gambia verblijft.

Ze vertrok op vrijdag 23 december en hoopt op zaterdag 7 januari weer terug te zijn. Met een groep van ongeveer 15 jongeren en wat begeleiders gaat ze stenen bakken voor de herbouw van een school, kinderfeesten organiseren en kerken bezoeken. Het wordt ongetwijfeld een bijzondere ervaring en we zijn dankbaar voor een dochter die dit gewoon maar doet.



EEN EINDEJAARSGIFT?

Nu het einde van 2022 nadert kunnen we vaststellen dat de benodigde financiën voor afgelopen jaar bijna rond zijn: ruim € 35.000 van de benodigde € 40.000 was eind november binnen!

Wil jij aan het einde van dit jaar een laatste stukje toevoegen?

Je kunt dat eenvoudig doen door een gift over te maken op
NL36 INGB 0008 9859 37 t.n.v. ICP Nederland o.v.v. project Rotterdam. Alvast bedankt!

PLANNEN VOOR ICP

Het einde van het jaar is bij ICP traditiegetrouw het moment van verslagen schrijven en plannen maken. De fondsen die ons werk mede mogelijk maken en de kerken uit het netwerk willen weten hoe het is gegaan en wat er staat te gebeuren.

Maar het gaat natuurlijk niet om de activiteiten op zich. Belangrijkst is de visie daarachter. Die brengt ons in beweging en houdt ons gaande. Niet alleen bij ICP, maar ook in BLEND. Het komt allemaal voort uit dezelfde overtuiging en drive.

“Worship fuels mission.”

Aanbidding is de brandstof voor zending, zo schrijft John Piper in zijn boek *Let the nations be glad*. Dat is precies wat ons op de been brengt.

Worship komt van twee Engelse woorden: *worth* en *shape*. Het betekent zoveel als ‘dat wat we waarde toekennen vormt ons’. Als we geld als hoogste goed aanbidden, dan worden we gierig en hebzuchtig. Als we onze relatie verheffen tot het hoogste goed, dan maakt ons dat jaloers en controlerend.

Wanneer we God als de nummer één van ons leven dienen, dan gaat zijn karakter ons vormen. Hij is drie-in-één. Vader, Zoon en Geest zijn relationeel. God is liefde. En de mens die naar zijn beeld gemaakt is, weerspiegelt dat. Tenminste, dan was de bedoeling.

Helaas is het beeld geschonden. De mens is niet meer wat hij geweest is. Maar als hij zich opnieuw geeft aan de Schepper en Hem boven alles eert, dan kan het niet anders of Gods karakter gaat ons leven veranderen.

Aangezien God op zending is om zijn wereld terug te winnen, zal degene die Hem aanbidt, meedoen in die missie. Dat is geen activiteit die je ontplooit, maar een leven dat is afgestemd op de Bron.

Ons werk komt dus voort uit aanbidding van de Koning die de wereld liefheeft. Dát is nog eens een sterke basis! In het langetermijnplan van ICP 2019-2025 beschreven we dit uitgangspunt. Je leest een deel ervan in de kolom hiernaast.

Voor nu wensen we jullie een prachtig
nieuw jaar onder de zegen van de
Allerhoogste!

De familie Euser

1) De Vader wordt in diversiteit weerspiegeld

Om God te leren kennen hebben we elkaar nodig. Zijn beeld wordt in de mensheid zichtbaar, niet in Adam als individu, maar ook in Eva en hun hele nageslacht (Genesis 1:27). Gods beeld wordt dus zichtbaar in de veelheid aan volken.

Wanneer deze diversiteit in Babel wordt bedreigd, doordat de mensen bij elkaar blijven, drijft God hen uiteen, zodat taal en cultuur zich kunnen ontwikkelen. Zijn grootsheid is niet in eenvormigheid, maar in veelkleurigheid te vinden (Gen.10-11).

Het is volgens Paulus ‘samen met alle heiligen’ dat we Gods liefde kunnen peilen. De Aziaat, Oosterling en Afrikaan werpen ieder hun eigen licht op de Allerhoogste. Alleen langs die weg kunnen we ‘volstromen met Gods volkomenheid’ (Ef.3:18-19).

2) De Zoon verlangt naar een veelkleurige kerk

Jezus staat in de lange traditie van Mozes en de profeten. Tegen de Emmaüsgangers zegt Hij dat het Oude Testament niet alleen messiaans, maar ook missionair gelezen moet worden. De Schriften staan vol van de voorzegging dat het evangelie naar de volken gaat (Luk.24:45-47).

Het hele Nieuwe Testament draait om dit mysterie dat aan Paulus is geopenbaard (Ef.2:14-15). Jezus is niet alleen voor Israël gekomen, maar Hij brengt de heidenen dichtbij. In de Handelingen en brieven wordt deze werkelijkheid voortdurend uitgelegd en verdedigd.

De grote opdracht die Jezus aan het eind van zijn leven geeft om alle volken te discipelen (Matteus 28:19) is dus geladen vanuit de gehele Schrift.

3) De Geest stimuleert tot grenzeloos getuigen

Als de Heilige Geest wordt uitgestort op de Pinksterdag, klinkt er een verstaanbaar evangelie (Hand.2:11). De gelovigen beginnen niet eenzelfde taal te spreken, maar in de veelheid aan talen horen zij dezelfde boodschap van Gods liefde.

Als de vroege kerk zich op blijft houden in Jeruzalem, gebruikt God een vervolging om de eerste christenen te verspreiden. Het is de Geest die de joden naar de heidenen zendt. Zo komt Filippus bij de Samaritanen en Paulus in Antiochië. Vanuit deze eerste interculturele kerk van het Nieuwe Testament verspreidt Gods boodschap van verzoening zich over de gehele wereld.