



# DE WERELD OP ONZE STOEP

NIEUWSBRIEF FAMILIE EUSER | NUMMER 37 | OKTOBER 2022

## SAMUËL BIJNA UITGEHUWELIJK 😊

“En heeft hij al een vriendinnetje?”, vraagt onze Marokkaanse buurman met zijn pretogen. “Want je weet het, ik doe dat hé?!”

Carolien was langsgelopen en werd teruggeroepen. “Buurvrouw, ik heb iets voor je dochters. Even wachten!” Aziz rent naar boven en komt met een gesloten hand weer naar beneden. Als hij hem opent liggen er twee zilveren kruisjes in. “Om aan hun ketting te hangen.” “Wat ontzettend lief van je Aziz. Dank je”, antwoordt Carolien.

“Weet jij trouwens dat wij ook een zoon hebben?”, vraagt ze vervolgens. “Nee, dat wist ik niet. Hoe oud?” “Hij is pas twintig geworden.” “Echt waar?! En, heeft hij een vriendinnetje?” Carolien laat weten dat ze daar niet van op de hoogte is wat Aziz schijnbaar vreemd vindt. “Elke ochtend loopt hier een leuk meisje langs, een mooi meisje. Ze is nog alleen. Zal ik ... want je weet het, ik doe dat soort dingen. Kom een keer kijken om het zelf te zien.”

Eenmaal thuis vertelt Carolien aan Samuel dat hij uitgetrouwde zou kunnen worden. “Nu zijn we echt ingeburgerd in de wijk!” Samuel zelf kan er minder hard om lachen. “Wat een gekke mensen allemaal!”

## RATTEN VOEREN? NEE, OFFEREN!

“Mevrouw, ik wil niet vervelend zijn, maar als u voedsel in de singel gooit, dan trekt dat ratten aan. Wij hebben daar thuis enorm veel last van. Misschien zou u dat beter niet kunnen doen.”

Carolien spreekt tijdens het uitlaten van onze hond Puck een vrouw aan die een plastic zak leegt over de reling van de brug. Sinds wij deze zomer ratten in de tuin hebben storen we ons aan al die mensen die ‘de eendjes voeren’. Er worden hele broden neergegoid en dat trekt ongedierte aan.

“O sorry, nee, dat begrijp ik goed. Maar dit is geen voedsel. Ik breng een offer.” Carolien weet even niet wat ze ervan moet denken en de vrouw vervolgt: “Ik ben Hindoe. De hele week heb ik melk opgespaard en bloemblaadjes. Ik zou dat bij een boom kunnen neerleggen, maar dan moet ik het elke dag water geven. Ik kan het ook in een stromende singel gooien. Dat doe ik nu.”

“Oké. Interessant. Je brengt dus een offer. Hmm. Weet je, elke zondag komen we in BLEND bij elkaar voor een gesprek over geloof. Als je het leuk vindt om daar bij te zijn, welkom!” Offeren hoeven we immers niet meer te doen; Jezus bracht het ultieme offer!

Verhalen horen uit de eerste hand? Op 5 november houden we van 15.00 - 16.30 uur een meet & greet in De Regenboog, Grote Pekken 11 te Veenendaal. Welkom om daarbij te zijn! Meld je van tevoren aan bij Heleen via [abc@hansencarolien.nl](mailto:abc@hansencarolien.nl) of 06 45061353. Hopelijk tot dan!

## TAFELGESPREKKEN

Sinds kort houden we in BLEND zogenaamde Tafelgesprekken. Het begon met het aanhoudende verzoek van iemand die de Alpha had bezocht. "Wanneer gaan we daar mee verder? Ik wil echt meer weten van Jezus en de bijbel!"

Het idee is eenvoudig. We eten samen, vertellen een verhaal en gaan in gesprek. De eerste avond naar aanleiding van het bezoek dat Nicodemus aan Jezus bracht, de tweede keer over de Samaritaanse vrouw.

We ontvangen per keer zo'n tien gasten uit de buurt. En er gebeuren mooie dingen. Degene die ons herhaaldelijk vroeg om voortzetting van de avonden liet deze week weten dat ze zichzelf aan Jezus heeft overgegeven! Wat een voorrecht om een nieuwe geboorte van zo dichtbij mee te maken.

Vanavond appte één van onze medewerkers dat hij met iemand had gesproken die last heeft van demonen; hij zit diep in de zwarte magie. "Ik heb een stukje bijbel gelezen. Je zag de strijd in zijn gezicht. Hij wil in Jezus geloven, maar kan geen keuze maken. Satan heeft een grote grip op deze man." Goed mogelijk dat hij het volgende Tafelgesprek bijwoont.

We krijgen zoveel kansen om goed nieuws te delen. Dan weten we ons afhankelijk van God zelf die leven, licht en liefde is. Hij is aan het werk; wij mogen meedoen. Prachtig!

## BID EN DANK JE MEE?

We hadden een mooi ICP trainingsweekend met tien teams. De komende twee jaar gaan we met hen onderweg om mee te bouwen aan gezonde, interculturele geloofsgemeenschappen. Elk half jaar een weekend weg en maandelijkse intervisie.

Ook dankbaar zijn we dat de kuur die Carolien kreeg vanwege de MS goed is verlopen. Ze was sneller op krachten dan de vorige twee keren. Het gaat best wel goed met haar gezondheid.

Blij zijn we dat BLEND zich ontwikkelt. We zijn er nog niet, maar we zien groei in financieel, sociaal en missionair opzicht. Wel hopen we op meer stabiliteit in het team. Bid met ons om arbeiders voor de oogst.

In de buurt is veel aan de hand. Vorige week is er iemand neergestoken in een portiek vijf huizen verderop. Een dag erna iemand verderop in de wijk. Bid dat die geweldsspiraal ten einde komt.

We zijn dankbaar dat het financieel mogelijk is om ons werk te doen. In alle voorgaande jaren hebben we ons doel van € 40.000 gehaald; hoe bijzonder is dat!

Dit jaar hopen we, vanwege stijgende kosten, op € 4.000 extra. Wil je ook bijdragen, dan kan dat via ICP Nederland op rekening NL36 INGB 0008 9859 37 o.v.v. 'Gift project Rotterdam'.

Bedankt voor je gebed!



*BLEND medewerker Annelies schminkt kinderen in de wijk tijdens de Pleinpraat sessies van de gemeente Rotterdam*



*Twee schoolklassen op bezoek in BLEND voor een trash hunt: een korte les, afval rapen in de wijk en na afloop een ijsje!*