



DE WERELD OP ONZE STOEP

NIEUWSBRIEF FAMILIE EUSER | NUMMER 36 | AUGUSTUS 2022

VAKANTIE EN WEER THUIS ...

We hebben in de afgelopen weken genoten van een heerlijke vakantie. Het afgelopen seizoen was intensief, omdat het werk van ICP toenam, BLEND goed begon te draaien en we thuis alle zeilen moesten bijzetten vanwege de MS die ongeraagd ons leven binnendrong.

Het begon met de Nijmeegse vierdaagse die een driedaagse werd vanwege de hitte en uiteindelijk een eendaagse, omdat Hans na de eerste wandeling van 50 kilometer blaren had en ervan zag komen dat hij op de tweede dag halverwege zou moeten opgeven. Het regende bovendien pijpenstelen en de sfeer was minder leuk dan gedacht. De barre tocht leverde desondanks een nieuwe ervaring en wisselbeker van zijn ouders op!

De camper bracht ons vervolgens via Duitsland en Oostenrijk naar Kroatië, waar we op een camping aan zee verbleven. Wel liep de route via zeven garages waar drie problemen werden verholpen, maar de sfeer was er niet minder om. Met ons vieren reden we 3700 kilometer, bezochten Salzburg en Zagreb, doken zee-egels en krabbenpoten op, ontmoetten Samuel die met broer en schoonzus Andries en Hanna op reis was en lazen stapels boeken. Het zonlicht en de warmte deden Caroliens spieren goed.

BLEND was twee weken dicht en het werk van ICP lag stil. Inmiddels zijn we thuis en begint alles te lopen als voorheen. Met wel een paar kleine veranderingen. Hans gaat zijn werkzaamheden wat meer van elkaar scheiden met vaste werkdagen voor ICP en BLEND. We zien uit naar de komende maanden!

MEET & GREET: SAVE THE DATE!

Op zaterdag 5 november zullen Hans en Carolien weer in Veenendaal zijn om hun verhaal te delen. In de afgelopen jaren zijn ze steeds verrast met een grote opkomst van vrienden en familie. Vanwege Covid19 hebben we dat een tijdje moeten missen, maar gelukkig kan het weer. Ben jij erbij?

- ❖ Meet & greet de Eusers
- ❖ Zaterdag 5 november
- ❖ Van 15.00-16.30 uur
- ❖ De Grote Pekken 11
- ❖ Veenendaal
- ❖ Aanmelden via abc@hansencarolien.nl
- ❖ Meer info bij Heleen: 06-45061353

LESGEVEN @VEENENDAAL

En nog een leuk nieuwtje: Hans gaat lesgeven over het Oude Testament in Veenendaal. Eens per maand op maandagavond, en dat vier jaar lang. Meedoen als deelnemer? Kijk op www.evangelisch-college.nl onder EC Bijbelcursus en meld je aan voor een proefles!



ONVERWACHTE ONTMOETINGEN

“Het gaat niet om het voorkomen van tegenslagen, maar om het goed incasseren ervan.” Wijze woorden van Carolien, die humoristisch geïllustreerd werden op onze tweede vakantiedag. Na ons eerste bezoek aan een garage in Veenendaal, waar ons startprobleem werd verholpen, belandden we in Montabaur, een klein stadje in Duitsland op een *stellplatz* waar we voor € 10,- konden overnachten.

Toen we de volgende ochtend om 7 uur wilden wegrijden ... startte de motor toch niet. Balen, maar we troffen een oudere man die ons wel wilde helpen. Startkabels brachten geen leven in de brouwerij, maar onze redder in nood kende wel iemand. Niet veel later kwam Thomas aangereden, de eigenaar van het kampeerterrein. “Ik kan jouw camper naar een garage slepen. Maar de dames kunnen niet zo achterblijven.” En dus kreeg Carolien de sleutels van zijn huis op wielen á € 300k met alles erop en eraan. “Hier kan je verblijven. De drankjes staan koud. Maak het jezelf gemakkelijk.” En alsof dat nog niet genoeg was kregen Roos en Rhodé allebei een nieuwe e-bike te leen á € 5000,- per stuk. Thomas handelde erin en hij boerde blijkaar goed.

Terwijl Hans onder de camper lag te sleutelen, voelde Carolien zich wat bezwaard. “Wat zal Thomas’ vrouw ervan vinden dat er een onbekende in haar camper zit?” En voordat ze de gedachte kon afmaken stond hij daar weer. “Mijn vrouw vindt het een slecht idee dat jij hier in de camper zit.” “Zie je wel?” schoot het door Carolien heen. “Ze nodigt je uit bij haar in huis. We hebben een grote tuin met zwembad en ze kan heerlijk koken!”

Zo werd onze tweede vakantiedag een heel bijzondere. Zeker toen Hans na 6 uur in de garage te horen kreeg dat hij maar vijf tientjes hoefde af te rekenen. De startmotor bleek goed te werken; er hoefde alleen een massakabel vervangen te worden. “Het is goed zo. Ik heb het graag voor je gedaan”, antwoordde de monteur bij het zien van zijn verbaasde blik.

Wat een zegen dat we die ochtend moesten blijven staan! We leerden niet alleen bijzondere mensen kennen, maar proefden daarin de liefde van God, onze Vader die zorgt! En het startprobleem? Dat bleek volledig opgelost.

(Wel kregen we te maken met een oververhitte motor, vooral bij langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Maar dat is een ander verhaal ...)

BID EN DANK JE MEE?

We hebben je geestelijke steun hard nodig. Carolien krijgt op 7 september weer een kuur die een dag duurt en een maand vermoeidheid op kan leveren. Bid dat het goed uitpakt.

Vanuit BLEND willen we komend seizoen actief gaan bouwen aan een geloofsgemeenschap voor en met buurtbewoners die Jezus nog niet of net kennen. Vraag om de leiding van Gods Geest.

We zijn dankbaar dat het financieel allemaal nog steeds mogelijk is om ons werk te doen. Wil je ook bijdragen, dan kan dat via ICP Nederland op NL36 INGB 0008 9859 37 o.v.v. ‘Gift project Rotterdam’ .

