

# DE WERELD

OP ONZE STOEP | BRIEF 35

JUNI 2022

## “IK WIL DE BIJBEL BEGRIJPEN”

*In gesprek met onze burens ...*

“Kan jij me niet meer over de bijbel leren? Ik word soms door een tekst geraakt, maar heb ook veel vragen. Hier staat bijvoorbeeld dat een vrouw behoort te zwijgen. Hoe moet ik dat soort dingen zien?”

Tegenover me zit iemand die al een jaar in BLEND komt. In eerste instantie was ze open voor elke spirituele wind die waait. Maar na een jarenlange zoektocht zei ze laatst dat ze dat niet meer wil. “Want dan geef je ook toegang aan duistere machten.”

Nu gelooft ze in God, leest ze de bijbel en zoekt ze naar antwoorden. En ze is niet de enige. Een paar weken geleden kwam een jongen die de Alpha bij ons volgde met de vraag of we weer zoiets wilden gaan starten. “Ik heb daar zoveel aan gehad!”

Na 15 maanden BLEND is het ons duidelijk dat het papieren concept in de praktijk blijkt te werken. Op elk doel zien we ontwikkeling. In de zaak groeit de omzet – al zijn we er nog niet en moeten we heel creatief zijn om voldoende inkomsten te genereren.

Qua sociaal maatschappelijke zorg ontstaat er een heel scala aan verbindende activiteiten: van bloembakken aan de brug en BLEND date nights tot wekelijkse diners en taallessen aan een Oekraïense.

En dan de zingeving. Dankzij onze neutrale ontmoetingsplek groeien er relaties en is het heel gemakkelijk om goed nieuws te delen. Dat roept blijkbaar zoveel nieuwsgierigheid op dat buurtbewoners ons beginnen te vragen om meer van Gods Woord. We kunnen in BLEND op een nieuwe manier invulling geven aan een oude opdracht: de volken discipelen in Jezus' naam. Wat een voorrecht!



Goed idee: koop je koffie in BLEND en steun daarmee de zaak!

## HET BEZOEK

### *Regenboog in BLEND*

Inspiratie opdoen en visie vormen, dat bracht 25 broers en zussen van Evangeliegemeente De Regenboog naar Rotterdam. We startten in BLEND met koffie en gebak en genoten er van een heerlijke lunch.

Tussendoor verplaatsten we ons naar de Vergadering van gelovigen aan de overkant van de straat. Daar gingen we in gesprek over de missionaire mogelijkheden in Veenendaal.

Het werd een mooie dag die nieuw zicht opleverde. We baden ervoor rond de Veense stadsplattegrond en aten nog een ijsje bij het koffie to go raam.

“Dit kunnen we vaker doen”, concludeerden we na afloop. “Het is een prachtige manier om de droom door te geven.” Welke groep volgt? Laat het ons weten!

Wil jij het werk van Hans en Carolien Euser mede mogelijk maken met een gift? Hun hele inkomen wordt opgebracht door een vriendenkring. Vanwege wisselingen is het nodig dat er zo nu en dan nieuwe gevers aanhaken. Ben jij de volgende? Doneren kan eenvoudig aan stichting ICP Nederland via NL36 INGB 0008 9859 37 o.v.v. Gift project Rotterdam.

# RHODÉ AAN DE PRAAT

## Op straat in de wijk

**“Pap, kan je snel deze kant op komen?” Rhodé aan de telefoon. “Er zit hier een mevrouw die is aangerezen. Je kan haar misschien wel met de auto naar haar huis brengen.”**

Ik besluit eerst even polshoogte te nemen. Juist op het moment dat ik aankom, stopt ze een groot blik bier in haar binnenzak. “Als je vader hier is, drink ik niet hoor”, zegt ze verontschuldigend tegen Rhodé, die inmiddels ook wel snapt hoe laat het is. “Dit is hem”, wijst ze naar mij.

Mevrouw blijkt helemaal in de war en stomdronken. Er volgt een onsamenhangend verhaal over een aanrijding, een weggelopen dochter en een adres waar ze naartoe moet. We hebben geen idee wat er van klopt.

“Hiernaast is de daklozenopvang. Wij kunnen u niet goed helpen. Maar daar kunnen ze wel meedenken.”

Terwijl we terug naar huis lopen denkt Rhodé dat ze te snel heeft gezegd dat papa en mama het wel oplossen. “Dat geeft helemaal niks; het is juist hartstikke mooi dat je naar iemand luistert en bekijkt hoe je kan helpen. Het lukt niet altijd om te doen wat mensen aan je vragen, maar dankzij jou hebben we haar toch een stapje verder gebracht.”

Enmaal thuis staat onze buurman Leander bij ons op de stoep. Hij heeft een stuk taart in zijn handen. “Ik ben vandaag geslaagd voor mijn CHE theologie examen en dat gaan we vieren!”

Terwijl we hem feliciteren, komt er – alweer – iemand aanlopen die te diep in het glaasje heeft gekeken. “Is het feest vandaag?” roept hij over straat. “Yes, ik ben geslaagd”, antwoordt onze net afgestudeerde theoloog. “Als je wilt mag je best een stukje mee-eten hoor”, grapt hij vervolgens.

De man laat zich dat geen twee keer gezeggen en grijpt met beide handen in de aardbeien-met-slagroom-schnitte, eet zijn deel op waar we bij staan en wenst ons vervolgens een hele prettige dag. Rhodé komt niet meer bij van het lachen.

Op straat en in BLEND komen we de vreemdste vogels tegen. Natuurlijk maakt dat ons soms verdrietig, maar vaak hebben we ook de grootse lol.

Ondertussen leren we van allerlei soorten mensen te houden. “Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft?”, vraagt Jezus in de Bergrede. En hij daagt ons uit om een stap verder te gaan. Niet alleen je vrienden, maar ook vreemden en zelfs vijanden verwelkomen. Dát is de opdracht. En Hij geeft ons zijn Geest om het mogelijk te maken!



