

DE WERELD

OP ONZE STOEP

FEBRUARI '22

VEILIG KERK ZIJN

ICP netwerkdag in Veenendaal

Op 5 maart organiseert ICP een netwerkdag in het gebouw van De Regenboog te Veenendaal. We nodigen iedereen uit die interesse heeft in en zich bezig houdt met intercultureel kerk-zijn. Deze keer staat het thema veiligheid centraal.

Hans bereidt een toespraak voor vanuit Ruth 2. Wat mooi om te zien dat Boaz omziet naar Ruth, de jonge buitenlandse weduwe uit Moab. Hij biedt haar voedsel op een respectvolle manier: niet door een zak graan te schenken, maar door een vaste baan te geven. Zo misbruikt hij zijn macht niet; hij wendt die juist aan om haar te bekrachtigen.

Vervolgens garandeert de boer uit Bethlehem veiligheid. Hij waarschuwt zijn mannen dat ze Ruth niet mogen aanraken: "Handen thuis!" Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt preventief aangepakt. Wat een relevant voorbeeld in deze tijd, ook in de kerk!

Tenslotte opent Boaz zijn hart en biedt vriendschap. Hij haalt Ruth erbij en opent de kring van medewerkers, zodat ze samen kunnen eten en drinken. Geen discriminatie, maar integratie. De bijbel is zo instructief voor ons leven als volgeling van de meerdere Boaz!

In de middag werken we het thema vervolgens uit in workshops rondom grenzen aangeven in de kerk, het voorkomen van machtsmisbruik, traumaverwerking en conflicthantering.

Andere dingen waar we binnen ICP mee bezig zijn: a) een project over racisme en de kerk, b) bijbelstudiemateriaal voor anderstaligen, c) een nieuwe ronde van de tweejaarlijkse teamtraining, d) een pilot training interculturele aanbiddingsteams en e) de begeleiding van tien PKN pioniersplekken.

Hans en Carolien werken voor kerkplantingsorganisatie Intercultural Church Plants (ICP) Nederland. Ze geven advies, training en coaching aan zo'n vijftig pioniersplekken door het hele land. De netwerkdag is een jaarlijks hoogtepunt. Meer ontdekken over ICP?

Bekijk www.icpnetwork.nl



Hoe het gaat...

Familie Euser

Roos is op reis naar Griekenland. Ze is van 21-28 februari met vriendinnen in Athene om daar te helpen in de vluchtelingenkampen rondom de stad.

Carolien is begonnen aan een dieet van de MS vereniging. Ze voelt elke dag iets meer energie door haar lichaam stromen. In maart gaat ze weer onder de scan en krijgt ze een infuusbehandeling met ontstekingsremmer.

Hans heeft een stap terug gezet. Tot de zomer preekt hij niet. Hij heeft goede hulp bij Oeds Blok van www.undefendedleader.nl. En hij traint voor de Nijmeegse Vierdaagse.

Samuel kreeg een baan aangeboden op zijn stageplek bij livestreambedrijf RDM Next.

Rhodé viert op 2 maart haar 13^{de} verjaardag!

BLEND DATE NIGHT

Speeddaten, live muziek, workshop daten

Het begon eigenlijk als een grap, maar het is misschien wel een gat in de markt. De eerste BLEND date night is in elk geval gepland.

Een jonge buurvrouw vroeg Carolien of ze voor haar vriendin een blind date mocht regelen in BLEND. Wij stelden de zaak beschikbaar, zetten romantische muziek op en legden uit hoe de koffiemachine werkt. Aan het eind van die avond was het idee geboren: dit moeten we op grotere schaal gaan doen!

Het is niet vanzelfsprekend dat gelovige jongeren elkaar in de stad ontmoeten, zeker niet op een gezellige, veilige plaats.

Terwijl christelijke relaties zo belangrijk zijn. We zijn zelf bijna 22 jaar getrouwd. Het geloof in Jezus is ons fundament.

De meiden met wie het begon zijn aan de slag gegaan. Er is ruimte voor ongeveer 10 jongens en 10 meiden tussen de 23 en 33 jaar.

Ze gaan met elkaar in gesprek aan de hand van een vragen-pot, telkens vijf minuten. Er wordt een workshop daten gegeven door niemand minder dan Cocky Drost. Ondertussen is er live muziek. En uiteraard zorgen we voor lekkere hapjes en drankjes. Het wordt ongetwijfeld een leuk feest. En wie weet ontstaan er nieuwe vriendschappen!



Blend
BLOEMHOF

DATE NIGHT

19 MAART, 20.00 - 23.00

23 t/m 33 jaar

CASUAL CHIC

€ 15,-

BLEND BLOEMHOF, ROTTERDAM

AANMELDEN t/m 12 maart:
blenddatenight@hotmail.com

SCHRIJF NU IN!
VOL = VOL

Speeddaten - live muziek - workshop

Bidden jullie mee?

In de maand januari hebben we dagelijks gebeden voor Bloemhof en BLEND. We werden opnieuw bepaald bij het belang daarvan. Daarom vragen we je om met ons mee te blijven bidden. Er is een appgroep met ruim 50 betrokken broers en zussen. Daarin delen we regelmatig onze dank- en gebedspunten. Wil je erbij? Laat het ons weten via bloemhof@blend.nl.

