



De wereld op onze stoep

NIEUWSBRIEF VAN HANS EN CAROLIEN EUSER, NUMMER 31, AUGUSTUS 2021

HOE GAAT HET ERMEE?

LIEVE MENSEN,

Er wordt vaak gevraagd hoe het met ons is. Waren we voorheen snel geneigd om te zeggen "goed!", tegenwoordig ligt dat een stuk genuanceerder. Want er is enorm veel om dankbaar voor te zijn, maar sinds juni dit jaar wordt ons geloof ook aangevochten. We kregen toen Caroliens' diagnose: MS.

Uit de MRI scan bleek dat er oude en actieve ontstekingen in haar hersenen zitten. Een aantal weken daarna hoorden we dat dit ook in haar ruggenmerg op meerdere plaatsen het geval is. "En eigenlijk is dat nog ernstiger, al zou je denken van niet", zo legde de neuroloog uit. "Je hersenen zijn als provinciale wegen. Als daar iets vastloopt wordt er wel een alternatieve route gevonden. Maar je ruggenmerg is een snelweg. Daardoor wordt alles aangestuurd."

In de afgelopen weken zijn we op vakantie geweest naar Zuid Frankrijk. Carolien had veel minder pijn. De warmte en het samenzijn als gezin deed goed. We realiseerden ons ook hoe heftig de ontsteking was geweest – de symptomen zwakken momenteel iets af. Wat het zo lastig maakt is de onvoorspelbaarheid. En het feit dat Carolien zo snel moe is. "Vergelijk het met een oude telefoon", zo legde de arts het uit. "Het duurt lang voordat je accu is opgeladen en hij is ook zo weer leeg." We moeten dus veel meer doseren, vertragen en balans zoeken. Begin september start de half-jaarlijkse behandeling via het infuus om de ziekte te vertragen en we bidden dat dit goed zal aanslaan.



Ondertussen gebeuren er allerlei dingen die ons dankbaar stemmen. Eén daarvan is het openingsfeest van BLEND dat gepland staat op 4 september van 11-20 uur. Net voor onze vakantie zijn de gele markiezen uit onze droom opgehangen en daarmee is het pand echt af. We ervaren elke dag hoe goed het is dat we deze huiskamer voor de buurt runnen. Allerlei soorten mensen weten de weg naar ons te vinden, niet alleen voor koffie, kleding of een knipbeurt, maar ook voor een praatje en echt contact. We gaan starten met maaltijden en een naaicursus. En ook de Alphacursus die we met burens zijn begonnen wordt voortgezet. Kom je een kijkje nemen?

REAGEREN? GRAAG!

Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg, abc@hansencarolien.nl, 06-45061353

ABC

CORRIE EN CAROLIEN

"Vandaag is het morgen van gisterenen waarover jij je bezorgd maakte, en alles is goed", zo schrijft Corrie ten Boom. Als geen ander heeft zij het lijden omwille van Christus ervaren. En ze leerde om door alles heen vast te houden aan Jezus. Wat ben ik dankbaar voor haar uitspraken, zoals ook deze: "Om het belang van het anker te beseffen, moeten we de kracht van de storm voelen."

Afgelopen maanden waren misschien wel de moeilijkste en donkerste van mijn hele leven, maar met dat ik dit schrijf zegt mijn hart iets anders. Vanaf de diagnose MS ervoer ik de kracht van God die zei dat Hij me hierdoorheen nieuwe dingen wil leren. Geestelijk is dit zo'n enorme kans, echt waar.

Ik mag leren hoe het is om me volledig over te geven aan mijn Maker – bij wie kun je beter terecht voor herstel? Er is veel veranderd. Ik leer om te leven bij de dag. Hoe fijn is dat? God vraagt ons om het kruis op te nemen en door te gaan, achter Hem aan. Dat veronderstelt een actieve houding.

Iedere dag worstel ik met vermoeidheid. Dan is het de uitdaging om niet te kiezen voor pieker- en doemscenario's, maar me daarvan af te keren en mezelf toe te wenden naar Hem. Dat gaat niet vanzelf en zonder tranen. Maar het zorgt er wel voor dat ik aan het eind van de dag mijn zegeningen kan tellen.

MS geeft mij de kans om megasterk te worden; in Hem te wortelen en te groeien. En dan ben ik zo benieuwd naar zijn plan. De bijbel staat vol beloften voor wie op dit punt van overgave komt. De Heer kent mijn weg door de woestijn. Het enige dat mij gevraagd wordt is mijn hand in de zijne leggen. Hij houdt mij vast!

BETROKKEN BLIJVEN?

Al vele jaren kunnen wij ons werk doen omdat we gesteund worden door een trouw ABC (=achterban-community). We zijn heel blij met elke vorm van ondersteuning en willen dat niet als vanzelfsprekend aannemen. Daarom bedanken we jullie langs deze weg opnieuw voor de betrokkenheid die jullie aan de dag leggen. De enorme stapel kaarten die Carolien ontving spreekt boekdelen.

Als je deze nieuwsbrief ontvangt en je wilt groeien in verbondenheid, dan hebben we een paar ideeën, hieronder uitgewerkt.

1. Bidden

In elke nieuwsbrief vind je aanleiding om met ons mee te danken en te bidden. Daarnaast hebben we een appgroep waarin voorbidders specifieke punten krijgen aangereikt. Wil je daaraan meedoen, stuur dan een bericht naar Hans via 06-36015061.

2. Geven

Het begon ooit met één dag financiële ondersteuning via ons ABC, tegenwoordig ontvangen we een bijna fulltime salaris uit giften. Omdat er regelmatig mensen stoppen, vragen we je vrijmoedig om eens te overwegen of jij ook financieel wilt bijdragen, eenmalig of maandelijks. Dat kan via rekening NL36 INGB 0008 9859 37 t.n.v. stichting Intercultural Church Plants (een ANBI) o.v.v. project Rotterdam.

3. Langskomen

BLEND is open van woensdag t/m zaterdag tussen 11.00 en 20.00 uur. Je bent hartelijk welkom voor een ijsje of koffie, een knipbeurt of kledingstuk. Op 4 september houden we een openingsfeest met live muziek, lekkere hapjes en een hoop gezelligheid. We vinden het leuk om je te ontmoeten. Hartelijk welkom dus!

