

De wereld op onze stoep

NIEUWSBRIEF VAN HANS EN CAROLIEN EUSER, NUMMER 30, JUNI 2021

DIAGNOSE IN 2 LETTERS

LIEVE MENSEN,

Dat twee letters je leven zo ondersteboven kunnen keren! Carolien heeft altijd al lichamelijke klachten gehad, maar dat schreven we dan toe aan stress of hooggevoeligheid. Artsen stelden diagnoses en gaven soms medicijnen. Maar er werd nooit echt doorgepakt.

Dat was een paar weken geleden anders. Carolien voelde zich zo raar in haar hoofd dat we een weekendarts bezochten. Hij stelde vast dat het te maken had met de start van BLEND: "Je hebt rust nodig." Dus wij een paar dagen op vakantie.

Tijdens onze eerste stop met de camper merkte Carolien dat haar been zwabberde. Lang lopen ging helemaal niet. We belden met de vervangende huisarts, die voor het eerst haar hele dossier bekeek. "Jouw moeder en zus hebben MS, bij jou zijn je nekkklachten van 20 jaar geleden verklaard als TOS en je hebt verminderde spierkracht. Ik wil dat je direct langskomt."

Zo belandden we op de spoedafdeling, werd er een MRI scan van het hoofd gemaakt en wisten we binnen *no time* dat het goed mis was. De hersenfoto liet (op 1 juni) witte plekje zien. "Dat zijn oude ontstekingen. Je hebt al heel lang last van iets dat je niet bij naam noemde. Er is ook een actieve ontsteking. Ik ben benieuwd wat we nog in je ruggenwervel aantreffen. Er volgt een volgende scan op 8 juni. Maar het is nu al wel duidelijk: jij hebt MS."



Als we nou niet wisten wat dat was ... Maar Caroliens moeder en zus zitten beiden in een rolstoel – met alle ongemakken die daarbij komen kijken. De ziekte geeft niet alleen fysieke klachten, maar tast ook cognitieve vermogens aan zoals concentratie en het geheugen.

Het zet onze wereld op zijn kop, natuurlijk. Dit is heftig nieuws. Het geeft ook bevestiging en duidelijkheid. Wij en onze omgeving snappen beter waar die voortdurende vermoeidheid vandaan komt. Het is makkelijker om grenzen aan te geven als je weet dat het MS is. En er kan nu een behandeling starten, die weliswaar niet tot genezing leidt – tenzij God een wonder doet – maar die de ziekte wel vertraagt en vermindert.

REAGEREN? GRAAG!

Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg, abc@hansencarolien.nl, 06-45061353

ABC

Een gift geven? Heel graag!

Dankzij jullie steun kan de landelijke en lokale missie worden voortgezet.

Gebruik rekening NL36 INGB 0008 9859 37,
t.n.v. Stichting Intercultural Church Plants (een ANBI),
o.v.v. 'project Rotterdam'.

Petra de Bruijn, penningmeester



WIL JE MET ONS MEEBIDDEN?

Rhodé liet een prachtig tweetalig lied van Evan Craft horen dat ons bemoedigt, [Be alright](#).

*There's a name that can silence every fear
There's a love that embraces
The heartache, the pain, and the tears
Through my faith and my doubting
I know one thing for sure
His word is unfailing
His promise secure*

We zullen dit als gezin moeten leren dragen, maar kunnen dat niet alleen. Zoals de regel uit een ander lied dat we hoorden, [Good to me](#) van Rhett Walker:

*I will look this storm in the eye,
I won't fear for you're on my side.*

"Dat is mijn gebed", zegt Carolien, "dat God me zoveel genade geeft dat ik het aan kan gaan, wetend dat Hij naast me staat. Ik wil vertrouwen dat de weg die God me laat bewandelen goed voor me is. Ik wil ervoor kiezen om me niet te laten meeslepen door het verdriet. Als het me aangrijpt roep ik om Jezus' hulp. Psalm 84 spreekt over een dal vol moerbeibomen waar God de pelgrims tot bron is. Daar probeer ik steeds weer uit te putten."

Bid voor ons om genade, kracht en vertrouwen. Dat het ons getuigenis niet zal verslappen, maar juist versterkt. We zijn kwetsbare mensen, dat blijkt maar weer. God daarentegen is een bron van vrede en vreugde, ook temidden van verdriet. Hem willen we kennen, dienen en liefhebben, niet alleen voor onszelf maar met de buurt waar we wonen, de mooie en gebroken mensen om ons heen.

EN ONDERTUSSEN ...

Een paar weken geleden zijn we in BLEND gestart met een Alpha cursus. Leander en Hans leiden het, kapster Jocelyn en buurmeisje Laura helpen mee en vijf deelnemers hebben zich aangemeld.

Eén van hen vroeg om een bijbel en begon er meteen in te lezen. Wat een honger naar het Woord van God! En wat een openheid in deze groep mensen die geen van allen een christelijke achtergrond hebben.

Enkele dagen geleden kwam er nog iemand in de zaak om schoenen te doneren. Ze vertelde dat haar leven is veranderd sinds BLEND haar deuren heeft geopend. Hoe bijzonder! Temeer omdat ze ook graag gaat meedoen met de Alpha.

God is aan het werk. Hij brengt mensen van allerlei culturen en leeftijden samen. Daar gebruikt Hij ons soms voor, maar Hij is er niet van afhankelijk. Wat een geruststelling: God bouwt zijn Koninkrijk, dwars door alle weerstand en onmogelijkheden heen. Soli deo gloria!

