

# De wereld

*op onze stoep*

**NIEUWSBRIEF VAN HANS EN CAROLIEN EUSER, NUMMER 3, JANUARI 2015**

## STORM OP HET MEER

### DECEMBERMAAND

Sinds onze vorige nieuwsbrief is er veel gebeurd. Het moeilijkste was wel het overlijden van (o)pa Noorland.

Eind november hoorden we dat hij alvleesklierkanker had met uitzaaiingen in de lever en de lymfeklieren. Behandeling was niet meer mogelijk, de levensverwachting hooguit enkele maanden. Het was een intensieve, maar ook kostbare tijd rondom zijn ziekbed, dat uiteindelijk nog geen zes weken duurde. Twee dagen voor kerst ging hij ons voor naar zijn hemelse thuis. Voor hem verreweg het beste, maar voor ons moeilijk te bevatten. Het is de eerste keer dat er een ouder overlijdt en dat doet ons méér dan we voorzien hadden.

Het kwam bovendien in een tijd van verandering voor ons gezin. Na acht jaar is Hans gestopt als voorganger in De Regenboog. De 'derde gemeente', waar wij de laatste twee jaar bij betrokken waren, werd opgeheven.



**Het afscheid was daardoor erg complex – niet alleen wij namen afscheid, maar ook de geloofsgemeenschap zelf deed dat. We hebben dankbaar kunnen terugkijken en vol hoop mogen vooruitzien, maar ervoeren ook verlies. En dat was niet gemakkelijk.**

Het is fijn om te zien dat onze achterban groeit. Op dit moment zijn er ongeveer 150 mensen betrokken. De eerste maanden zijn vanuit eenmalige giften gedekt. Aan structurele toezeggingen is er 43% per maand binnen. Daarnaast heeft Regenboog Noord ons uitgezonden. Hans kan dit jaar nog gebruik maken van het kantoor en er wordt door de gemeente regelmatig voor ons gebeden.

### REAGEREN? GRAAG!

Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg, [hanscarlienabc@gmail.com](mailto:hanscarlienabc@gmail.com), 06-45061353.

**ABC**

## JE SUIS HANS

**In het optrekken met moslims, migranten en medelanders gebeurt er altijd wel wat.**

Zo kwam Hans, direct na de aanslagen in Parijs, onaangekondigd en met een bos bloemen bij moskee Nasser en trof daar het bestuur, de imam én de burgemeester. Er onstond een mooi gesprek over angst en geloof. Dat resulteerde in een uitnodiging aan de moskee om te komen praten met de kerken.

Op 3 februari vindt die ontmoeting plaats in bijzijn van B&W.

Daarnaast organiseert Hans een training voor potentiële cursusleiders die aan de slag willen met *Sharing lives*. Dat is een cursus die tot doel heeft angst voor moslims te verminderen en relaties met hen te leggen. De hoop is dat o.a. predikanten ermee aan de slag gaan in hun eigen gemeente en zo hun kerkleden helpen om de brug te slaan. Waarom? Vanwege bijvoorbeeld de oproep in Jeremia, die zegt:

“Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de HEER, want in haar vrede zult u vrede hebben” (29:6).

Anne van der Bijl zegt over het woord I.S.L.A.M.: **I Sincerely Love All Muslims**; of in onze persoonlijke versie: **Ik Schenk Liefde Aan Moslims!**



*Carolien maakt er een potje van! Wil je ook een origineel en praktisch cadeautje? Of een leuke kaart? Bestel ze nu! Er is veel mogelijk qua kleur en uitvoering. En met de opbrengst steun je ons werk! Mailen kan naar euser\_carolien@hotmail.com. Een bericht via Facebook kan ook. Of bel 0318 505586.*

## PETRA UIT HET ABC

**De vier leden van het achterbancomité (ABC) willen zich graag aan je voorstellen. Deze keer: Petra.**

Mijn naam is Petra de Bruijn. Getrouwd met Jan en samen hebben we 2 kinderen, zoon Coen van bijna 13 jaar en dochter Lieke van 10 jaar. We kennen Hans en Carolien al diverse jaren, we wonen bij elkaar in de buurt op zo'n 150 meter afstand.

Samen met Aart en Heleen Stuivenberg en Hanna Splinter vormen we het achterbancomité ter ondersteuning van hun werk binnen ICF. Het is niet alleen het zendingsechtpaar in de frontlinie wat werkt in Gods Koninkrijk, de achterhoede is ook van belang. Dat vind ik ook gelijk het mooie aan dit werk. Een klein onderdeel in het grote geheel, in het grote radarwerk. Alle schakeltjes zijn nodig. Ieder op zich en samen als geheel. Een instrument in Gods Hand. Met één gezamenlijk doel: dat mensen gewonnen mogen worden voor God en het verlossingswerk van Zijn Zoon Jezus Christus!

## BID MET ONS MEE ...

**We weten ons, in wie we zijn en wat we doen, afhankelijk van de Vader en bidden daarom regelmatig om Zijn wijsheid, liefde en hulp. Bid je mee?**

**Danken** doen we voor:

- Gods hulp bij ons afscheid
- Het kantoor waar Hans kan blijven
- De website die bijna klaar is
- Steun die al wordt toegezegd

Wij **bidden** om:

- Kracht in de rouwverwerking
- Rust en ruimte voor de nieuwe start
- Een gebouw om met ICF in samen te komen
- Nog meer eenheid tussen christenen
- Openheid in bestaande en nieuwe contacten

*De titel doet weinig goeds vermoeden, maar het programma geeft toch een mooi beeld van de vluchteling: „Rot op naar je eigen land”. Je kunt het terugkijken via uitzending gemist.*