

# De wereld op onze stoep

NIEUWSBRIEF VAN HANS EN CAROLIEN EUSER, NUMMER 29, APRIL 2021

## VEILIG IN DE WIJK

### LIEVE MENSEN,

De zon zakt langzaam weg achter de Euromast. Hij kleurt de bloesem van de sierkers langs de singel goudgeel. De meerkoet tegenover ons huis draait zich nog eens om boven haar eieren. Wij genieten van een kopje koffie op de stoep.

De wijk Bloemhof in Rotterdam waar we bijna vier jaar wonen, is een prachtige plek. Toch verklaren veel mensen ons voor gek. Als we in BLEND vertellen dat we om de hoek wonen, doen sommigen een stapje achter uit: "Jullie?" Het wekt blijkbaar verbazing.

Nou is dat niet helemaal voor niks. Een buurvrouw uit de straat maakte ons attent op een woning verderop in de straat. "Weet je niet dat daar 600 kilo drugs en 2 miljoen euro is gevonden?" Ehhh, nee ... echt waar? Helaas bevestigt dit de reputatie van de wijk.

Wij moeten het tegen onszelf wél blijven zeggen: er is veel rotzooi en gedoe en ook wij krijgen te maken met negativiteit – over BLEND wordt al volop geroddeld – maar God kijkt anders. En wij willen door zijn ogen zien als mensen met hoop. Niet omdat we geloven in de kracht van onszelf, maar vanwege de grote liefde van Jezus. Hij hield van ons toen wij nog zonder hem leefden. Zouden wij dan niet doorgeven wat we zelf hebben ontvangen aan wie dan ook?

Bloemhof is geen makkelijke plek om te wonen, maar met God kun je nergens beter zijn dan daar waar je geroepen bent. Zodoende genieten we enorm!



Picknick in het park

Met de kinderen gaat het goed.

Rhodé is aangenomen bij de dansgroep van *Make some noise kids*. Ze mag een paar keer per jaar optreden voor de camera waar ze erg naar uitkijkt.

Roos oriënteert zich op een nieuwe opleiding. We verwachten dat ze Havo 5 niet gaat halen, helaas. Daarom kijkt ze uit naar een MBO opleiding. Beveiliging lijkt haar wel wat.

Samuel bereidt zich voor op zijn eindejaarsstage voor het Grafisch Lyceum. Ook hij overweegt bij een beveiligingsbedrijf te gaan werken.

Hmmm, toch opvallend: zou de wijk onbewust meer losmaken dan we zelf denken?

### REAGEREN? GRAAG!

Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg, abc@hansencarolien.nl, 06-45061353

ABC

## Een gift geven? Heel graag!

*Mede dankzij jullie steun is het streefbedrag van 2020 helemaal gehaald!*

Gebruik rekening NL36 INGB 0008 9859 37,  
t.n.v. Stichting Intercultural Church Plants (een ANBI),  
o.v.v. 'project Rotterdam'. Mag ik op jullie rekenen?

Petra de Bruijn, penningmeester



## BLEND & ICP

**Met BLEND zijn we sinds 10 maart open. Ondanks corona is er al heel wat aanloop geweest. We hebben in Jocelyn een goeie kapster gevonden. Zij brengt regelmatig nieuwe mensen binnen. Zodra het kan willen we een tweede stoel verhuren.**

De koffie to go en vooral de softijsjes en milkshakes aan het raam lopen goed. Het is een feest om kleine kinderen te verrassen met iets lekkers. Een glimlach is onbetaalbaar.

Toch is de grootste trekker tot nog toe de kleding. Nu we twee rekken buiten hebben staan komen er veel klanten binnen die iets willen passen. En omdat we er niet meer dan vier tegelijk mogen binnenlaten is er veel tijd voor gesprek.

Wat hebben we in zeven weken al verschillende mensen over de vloer gehad. Een circusartiest op zoek naar een nieuw pak, een oude vrouw met een schattig hondje – eigenlijk mag ze daarmee niet naar binnen, maar wij noemen het dier gewoon konijn en dan is het oké.

Jong en oud, Turk en autochtone Rotterdammer, ze zetten allemaal de stap over de drempel. Met de één praten we over de zonnewende, de ander blijkt een Iraans lied te kennen dat wij met Kees Kraaijenoord hebben opgenomen. Een volgende heeft leuke ideeën over de buurt. En dan komt er weer een mopperkонт binnen. Het is nooit saai.

Hans: "Het mooist om te zien vind ik dat Carolien er zo van geniet om onder de mensen te zijn met de liefde van God. In BLEND is ze helemaal op haar plek als ondernemster, als betrokken buurvrouw, maar vooral als kind van de Vader bij wie iedereen thuis mag komen. Prachtig!"

Binnen ICP zijn we met een aantal mooie nieuwe dingen bezig. Hans begeleidt zo'n 15 startende interculturele gemeenten door het hele land. Voor hen ontwikkelt hij een nieuwe training die vanaf 2022 zal gaan lopen. Ondertussen zijn er twee fondsen langsgesproken, waaronder één uit Amerika, die heel graag financiële steun geven om het werk uit te breiden.

Vrij onverwachts maken we ook een uitzending voor Opwekking. Helaas moet dat allemaal online. Maar het voordeel daarvan is dat je materiaal maakt dat vaker gebruikt kan worden. We gaan iets doen met #bruggenvanliefde en zowel mensen uit de ICF van Veenendaal als uit de Regenboog zullen er een aandeel in hebben. Benieuwd? Meld je aan via: [www.ikganaaropwekking.nl](http://www.ikganaaropwekking.nl).

Graag vragen we jullie gebed voor al het bovengenoemde. Dank God, verheug je in Jezus en verwacht dat zijn Geest je vult. In zijn naam verbonden,

*Hans en Carolien*

