

De wereld

op onze stoep

NIEUWSBRIEF VAN HANS EN CAROLIEN EUSER, NUMMER 27, OKTOBER 2020

GOD IS ZO GOED!!!

LIEVE MENSEN,

Soms word je overweldigd door de goedheid van God. Natuurlijk, je kunt kijken naar alles wat er mis gaat en niet goed loopt. Maar wanneer je let op de kleine aanwijzingen van Zijn tegenwoordigheid en bemoeienis met je leven, dan is Hij zo indrukwekkend aanwezig.

Afgelopen week waren we in Voorthuizen op camping het Beloofde Land waar Hans bijbelstudies gaf over het "oefenen in de godsvrucht" (1Tim.4:7). Heerlijk om als gezin even uit het Rotterdamse leven weg te zijn. Met onze hond Puck wandelen door de bossen, alle kringlopen in de omgeving uitkammen en iedere dag samen leren uit Gods Woord.

Elke herfstvakantie dat we hier zijn gaan we even langs bij *The Vault*, een sjeke zaak met de mooiste spullen uit heel Europa. Jan Willem, de eigenaar, kennen we al lang en hij weet van onze plannen voor de buurt. We kochten overigens nooit iets omdat het altijd veel te duur was.

Ook deze vakantie wipten we weer aan in zijn nieuwe pand te Nijkerk. We vertelden dat we de sleutel van BLEND nu hadden, dat de sloop was begonnen en dat we nadenken over de inrichting, dat we een beperkt budget hebben en dat we zijn spullen prachtig vinden.

Zijn voorstel: "Stuur me de tekeningen toe en kom morgen even terug". Zo gezegd, zo gedaan. We zijn enorm benieuwd.



Van slopen wordt je grijs – voor de deur van BLEND

Enmaals terug heeft Jan Willem een gedetailleerde schets gemaakt van de inrichting (zie volgende pagina). Voor hem niet de eerste keer; hij deed dat ook voor BN-ers als Katja Schuurmans en Freek Vonk.

Zijn Iraanse vrouw komt met de thee. Haar nichtje wordt volgende week gedoopt, zo vertelt ze. "Bij een heel lieve man, Theo, in een vrolijke kerk." "Je bedoelt toch niet Cross Culture in Nieuwegein?" "Ja, die!" "Doe hem de groeten, we kennen hen goed."

Na 3,5 uur (!) hebben we een goeie tekening voor de electra en verlichting én we hebben de hele inrichting aangekocht ... tegen sterk gereduceerd tarief. Jan Willem draagt BLEND een warm hart toe. Bijzonder toch hoe God iedereen meeneemt in Zijn missie?

REAGEREN? GRAAG!

Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg, abc@hansencarolien.nl, 06-45061353.

ABC

NOG EEN NIEUWE BUURMAN

Eerder al schreven we over onze nieuwe buurman Leander. Hij woont inmiddels een half jaar naast ons in de bovenwoning. Leander studeert theologie, geeft godsdienstlessen op openbare scholen en droomt ervan om zelf een geloofsgemeenschap te stichten en barista te worden.

Enkele weken geleden hoorden we dat de benedenwoning vrij komt. Van de huisbaas mochten we weer op zoek naar een huurder, want, zoals het Turkse spreekwoord luidt: je kunt beter een buurman kopen dan een huis. We hebben meteen een Facebookbericht opgesteld.

Hoe bijzonder dat ons tweede teamlid Maikel interesse toont. Met ons vieren bidden we elke week voor de buurt en voor BLEND. Nu krijgen we de kans om een woongemeenschap te gaan vormen in twee huizen naast elkaar. En het mooiste is: de eigenaar wil het pand graag verkopen. Hij vraagt een hoge prijs, maar we zijn al met investeerders in gesprek.

Corrie ten Boom zei ooit dat zendelingen wel geleerd hebben om offers te brengen, maar minder gewend zijn nieuw gebied in te nemen. Juist in deze fase van ons leven leert God ons een belangrijke les die William Carey zo verwoordde: "Verwacht grote dingen van God, onderneem grote dingen voor God".



GAAT ER DAN NOOIT WAT MIS?

Als je dit alles zo leest, dan lijkt het geluk niet op te kunnen. Maar vergis je niet, dit gaat altijd ook gepaard met strijd. Carolien heeft al jaren last van haar maag en darmen en dat wordt alleen maar erger. Binnenkort ondergaat ze een onderzoek om duidelijkheid te krijgen.

Aan de andere kant van ons huis hebben we een nieuwe buurvrouw gekregen en wat voor één. Ze gilt en schreeuwt en vloekt en tiert, zo hard dat we het in ons huis horen. Is de ene herrieschopper vertrokken, krijgen we een nieuwe uitdaging. En zo zijn er tal van dingen die het ons moeilijk maken.

Ook bij ICP kennen we de nodige uitdagingen. Vanwege Covid19 hebben we bijna al onze live events gecancelled: trainingen, netwerkdagen, het zomerkamp (voor de tweede keer). We pakken het wel online op en dat biedt nieuwe kansen, maar het is ook erg zoeken. Zeker nu twee teamleden, Sara en Judit, na ruim twee jaar ons team verlaten.

Zoals eerder geschreven willen we "onze gedachten echter richten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is" (Fil.4:8). Dat vraagt om een bewuste keuze, maar gelukkig hoeven we die niet alleen te maken. Gods Geest woont immers in iedere gelovige. Hopelijk is dat ook voor jou bemoedigend.

Bid je mee?

- Voor de gezondheid van Carolien
- Dat de verbouwing veilig zal verlopen
- Om bevrijding voor gebonden burens
- Dat het hele buurhuis aangekocht kan worden
- Voor ICP: dat we nieuwe teamleden vinden

En wil je met ons danken?

- Voor Jan Willem die ons gaat helpen
- Voor de BV die het pand heeft aangekocht
- Dat Maikel naast ons komt wonen

Hans en Carolien Euser

Links de tekening van het pand. De schuine kant is de ingang. Er is een trap naar de kelder en een wand waar de kapper achter werkt. In rood de tafels, de stoelen en de bar. Dankzij de zes grote ramen hebben we heel veel licht.