

De wereld

op onze stoep

NIEUWSBRIEF VAN HANS EN CAROLIEN EUSER, NUMMER 26, JULI 2020

BLEND | café & community

LIEVE MENSEN,

Jericho had de stadspoorten dicht gedaan. Niemand kon de stad nog in of uit. Maar de engel zei namens de Heer tot Jozua: "Ik geef Jericho met zijn koning en zijn helden in je macht" (Joz. 6:1-2 in de Basisbijbel).

Het is even geleden dat we een nieuwsbrief schreven. Niet dat er weinig te melden was. Integendeel, de ontwikkelingen volgden elkaar zo snel op dat we weinig tijd hadden om te schrijven.

Eind vorig jaar waren we op een conferentie rondom intercultureel kerk-zijn. We hoorden daar over *entrepreneurial church planting*, waarmee wordt bedoeld dat je een nieuwe geloofsgemeenschap vormt vanuit of rondom een bedrijf. Het sloot aan bij onze droom uit september 2018.

De Protestantse kerk vroeg Hans om er onderzoek naar te doen, wat in coronatijd gebeurde. Hij heeft er een uitgebreid rapport over geschreven:

www.lerenpionieren.nl/ondernemend-kerk-zijn

Het heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd én waardevolle contacten met mensen die ons kunnen helpen om de droom verder uit te werken. Het leek twee jaar geleden allemaal zo onmogelijk. Maar als God het wil, dan gebeurt het gewoon, net als in de tijd van Jozua. De muren waren hoog en dik, maar door in vertrouwen te doen wat God van hem vroeg, kwam de stad in zijn bezit.



In de wijk Bloemhof

Op 1 juli is het pand (de kapperszaak en de vier daarboven gelegen appartementen mét bewoners) door vrienden gekocht en in een BV ondergebracht.

De dag erna hebben we Stichting BLEND Bloemhof opgericht "voor de bloei van de buurt". Wat we graag zien is dat er connecties ontstaan tussen groepen die nu langs elkaar heen leven (het Engelse woord *blend* betekent vermenging): jong en oud, arm en rijk, migrant en Nederlander. We geloven dat Jezus de muren die scheiding brengen kan wegbreken en hopen op een nieuwe geloofsgemeenschap.

God voorziet in middelen, zo merkten we nadat we ruim dertig uur aaneengesloten baden voor het project, met tientallen mensen die een uur meededen. Een ondernemer kreeg het op zijn hart om BLEND zeven jaar lang financieel te gaan steunen!

REAGEREN? GRAAG!

Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg, abc@hansencarolien.nl, 06-45061353.

ABC

EEN NIEUWE BUURMAN

"Je kunt beter een buurman kopen, dan een huis", zo luidt een Turks spreekwoord volgens de eigenaar van de woning naast ons. "Nu mijn huurders zijn vertrokken, krijgen jullie de sleutel om de mensen die interesse hebben rond te leiden."

Het duurde niet lang of ene Leander meldde zich. Hij had ons Facebookbericht gezien, juist nadat hij gebeden had om een nieuwe plek waar hij God kon dienen. Hij studeert theologie, loopt stage in een bij ICP aangesloten kerkplanting en wil dolgraag meewerken in het project zoals wij dat voor ogen hebben. We hoefden er niet lang over na te denken: déze buurman willen we!

En zo is het gegaan. Leander woont inmiddels naast ons, gaat een eigen achterban opbouwen, zal zijn laatstejaarsstage in BLEND lopen en is vast van plan om zijn tijd en energie te geven aan de opbouw van Gods koninkrijk in deze wijk.

Schrijft Paulus niet dat God oneindig veel meer doet dan wij bidden en beseffen (Efeze 3:20)? Wij zeggen er van harte amen op.



WERK EN WONEN IN CORONATIJD

Ruim 3,5 maand alweer duurt de coronapandemie. De kinderen kwamen thuis te zitten, alle ICP activiteiten werden gecancelled en we ontwikkelden online trainingen en maakten deze ICPinksterdienst: www.youtube.com/watch?v=7pgfOIFmiRw

Voor de kerken zijn de consequenties groot. We bezochten samen alle voorgangersechtparen uit het ICP netwerk en hoorden nogal wat verhalen van ontmoediging en tegenslag. Goed dat we biddend naast hen kunnen staan. We hoorden ook van nieuwe initiatieven. De nadruk op kleine groepen is veel groter en dat is winst, want er kan in kleine setting veel beter gewerkt worden aan discipelschap.

Dit jaar vieren we als ICP ons 15-jarig bestaan en voor die gelegenheid hebben we een magazine uitgegeven dat op de website is te lezen: www.icpnetwork.nl/jubileummagazine-icp
Wie het blad graag ontvangt kan een seintje geven.

Ook nu is de ruimte te kort om al Gods goede daden te delen. Bovenstaande is wel genoeg om duidelijk te maken dat we dankbare mensen zijn. God is goed!

Bid je mee?

- Dat we een horecaverunning krijgen
- Voor de juiste mensen in ons BLEND team
- Om voldoende financiën
- Dat BLEND zal bijdragen aan bloei in Bloemhof

En wil je met ons danken?

- Dat het onderzoek is geslaagd
- Dat het pand is gekocht
- Dat zoveel mensen biddend betrokken zijn
- Dat we een nieuwe buurman hebben
- Dat we als ICP 15 jaar bestaan vieren

Hans en Carolien Euser

Wil je meedoen in de missie? Met een gift maak je ons werk mogelijk. Je kunt deze overmaken aan: Stichting Intercultural Church Plants (een ANBI), op rekening NL36 INGB 0008 9859 37, onder vermelding van 'project Rotterdam'. Alvast bedankt!