

# De wereld

*op onze stoep*

**NIEUWSBRIEF VAN HANS EN CAROLIEN EUSER, NUMMER 24, OKTOBER 2019**

## PIPPI LANGKOUS

### LIEVE MENSEN,

"Ik heb het nog nooit gedaan dus daarom denk ik dat ik het wel kan", zei Pippi Langkous eens. Zo voelt het avontuur dat wij in Bloemhof aangaan ook. We weten al een tijd dat we een huiskamer voor de buurt willen openen. Maar hoe?

Het begon al toen we hier in 2017 kwamen wonen met onze vraag: wat wilt U dat we gaan doen in deze buurt? Na ruim een jaar kregen Carolien en ik beiden een identieke droom: we zagen onszelf in een pand bij ons in de straat een huiskamer voor de buurt runnen.

Toen we dat deelden met de huidige huurder, was zij enthousiast. Ze weet van de enorme eenzaamheid en armoede. En het huurcontract wilde ze, na tien jaar, juist gaan opzeggen!

De prijs per maand zou echter hoog uitvallen, zo bleek bij navraag. We baden om Gods leiding en juist ook voor de eigenaar, die we niet kenden. Zou hij het niet willen verkopen, misschien zelfs samen met de appartementen erboven, zodat we uit die huuropbrengst het pand beneden zouden kunnen bekostigen? Stel dat hij christen is en zich in onze missie herkent?

Afgelopen week kwam alles opeens in een stroomversnelling. Het begon met een telefoontje naar de vastgoedbeheerder. Deze tussenpersoon liet weten dat de eigenaar niet meer weet wat hij wil met het pand.



"Hij zit erover te denken om het te verkopen", zo vernamen we. "Inclusief de ruimtes erboven". Wat een gebedsverhoring. Maar waar moeten we het geld voor de koop dan vandaan halen?

We belden met een ondernemer uit ons netwerk, die zonder aarzelen toezegde om te willen kopen. Dat was snel geregeld.

Als klap op de vuurpijl bedachten we dat er iemand moest komen om een ondernemingsplan met ons te schrijven. Het wordt met koop- en huurconstructies toch wel wat complexer. Diezelfde dag kregen we contact met een ondernemer die letterlijk had gezegd dat hij "anderen wil helpen hun droom te realiseren door een plan voor hen te schrijven"!

**Wat een voorrecht om met God te mogen wandelen in de wijk waar je woont!**

Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg, [abc@hansencarolien.nl](mailto:abc@hansencarolien.nl), 06-45061353.

**REAGEREN? GRAAG!**

**ABC**

## DEELCAFÉ DE BUURMAN

Voor de zomer bezochten we deelcafé de Buurman in Hardinxveld Giessendam. Het is een non profit bedrijf waar goede koffie, een heerlijke lunch en lekker gebak worden geserveerd. De winst gaat naar projecten in het buitenland. Ze délen zo de opbrengt. En dat niet alleen ver weg, maar ook dichtbij. Je kunt bijvoorbeeld deelgenoot worden en zo meedoen in de missie om een goede buur te zijn.

Dat concept spreekt ons erg aan omdat er gelijkwaardigheid uit spreekt: iedereen heeft wel iets te delen. Er wordt kwaliteit geboden dankzij opgeleide barista's. Maar er is ook ruimte voor allerlei sociaal maatschappelijke initiatieven.

Zo zouden wij kunnen samenwerken met de Gaarkeuken waar dagelijks 200 gezonde maaltijden kunnen worden klaargemaakt om uit te serveren. Maar dan moeten er wel tafels zijn die met dit doel gedekt kunnen worden.

**We zien het al helemaal voor ons, maar het zal nog wel even duren voordat alles rond is. We vervolgen stap voor stap onze weg in de wetenschap dat wij plannen maken en God de richting bepaalt (Spreuken 16:9). Dat brengt in dit hele traject een gezonde spanning: wij spannen ons in, maar ontspannen ook. Het blijft uiteindelijk Gods werk!**

## NAAR DE VERENIGDE STATEN

**Van 29 oktober tot 9 november gaan Carolien en Hans voor tien dagen naar Amerika.**

We landen in Memphis aan de Mississippi. Daar bezoeken we een kerk die het ICP netwerk financieel ondersteunt. We halen de banden aan en kunnen ook een interculturele kerkplanting van hen ontmoeten.

Vervolgens gaan we met de bus naar Little Rock, waar we een bezoek willen brengen aan de gemeente van Mark DeYmaz. De boeken die deze voorganger heeft geschreven zijn een bron van inspiratie geweest en het is mooi om daar nu iets met eigen ogen van te zien.

We eindigen in Dallas waar we een driedaagse conferentie bijwonen, de Global Mosaix Conference. Daar mogen we in Nederland geleerde lessen delen. Maar we zullen er ongetwijfeld ook heel veel ontvangen aan inspiratie en nieuwe inzichten.

**Bidden jullie voor ons? We hebben behoefte aan**

- **Gods bescherming in de VS,**
- **Zijn leiding en wijsheid bij het maken van plannen voor de buurt,**
- **creativiteit en doorzettingsvermogen bij de ontwikkeling van het ICP netwerk en**
- **Zijn shalom voor ons gezin.**

**Wil je meedoen in de missie? Met een gift maak je ons werk mogelijk. Je kunt deze overmaken aan: Stichting Intercultural Church Plants (een ANBI), op rekening NL36 INGB 0008 9859 37, onder vermelding van 'project Rotterdam'. Alvast bedankt!**

