

De wereld

op onze stoep

NIEUWSBRIEF VAN HANS EN CAROLIEN EUSER, NUMMER 22, MEI 2019

GENIETEN IN ATHENE!

LIEVE ALLEMAAL,

We zijn net terug uit Griekenland. De eerste vijf dagen waren we met ons ICP team op de Europese conferentie. Hans mocht een lezing geven over vermenigvuldiging van leiders en als team hebben we een interactieve workshop gegeven over het omgaan met conflicten in interculturele kerken.

Na afloop van de conferentie is Samuel naar ons toegereisd. Hij had net zijn MAVO examens achter de rug en dat hebben we gevierd.

Gaaf om in Athene en Korinte te zijn geweest, plaatsen waar ook Paulus heeft rondgelopen. In de hoofdstad begrijp je zelfs nu nog dat hij hevig verontwaardigd was vanwege de vele goden die werden gediend (Hand.17:16). Op de foto hiernaast staan we op de Aereopagus, waar hij met de filosofen van zijn tijd debatteerde (Hand.17:19). Op de achtergrond de Akropolis met o.a. de tempel voor de godin Athena, destijds volledig met goud overdekt ter waarde van (omgerekend) 42 miljoen euro!

In Korinte zagen we hoe de goden werden aangeroepen om bijvoorbeeld genezing. Als je een kwaal had aan je arm of onvruchtbaar was, dan bracht je een replica van dat lichaamsdeel in steen mee om daarmee je gebed kracht bij te zetten. Er zijn heel wat benen en borsten gevonden.



REAGEREN? GRAAG!

Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg, abc@hansencarolien.nl, 06-45061353.

ABC

In de stad van de 'liefde'

Het is vast geen toeval dat Paulus in zijn brief aan de Korintiërs schrijft over het ene lichaam en de vele delen. Iedereen in deze stad had er wel een beeld bij – en wij nu ook (foto 1).

Korinte was een heel rijke stad. Het kanaal dat omstreeks 1870 gegraven is (foto 2), maakte de route voor de zeeschepen aanzienlijk korter. In Paulus' dagen werden alle vaartuigen over land vervoerd, in losse onderdelen. Dat betekende dat de bemanning lang moest wachten en dat deed men in Korinte. Zo werd de stad rijker en groter dan Athene zelf.

Bovenop de Akrokorinthos, de berg die boven de stad uittorende, lag de tempel van Afrodite, de godin van de liefde (foto 3). Hier werkten 1000 tempelprostituees, vaak jonge kinderen van slaven onder verschrikkelijke omstandigheden. Wat krijgt het beroemde hoofdstuk over de liefde in 1 Korinte 13 dan een diepe betekenis! En des te meer begrijp je de verontwaardiging van Paulus die door de Griekse steden reisde.

En weer thuis ...

Hoe mooi Griekenland ook is, we zijn altijd blij om weer thuis te zijn, de plek waar Hans onlangs mocht lesgeven aan ruim 100 jongeren op de Evangelische Hogeschool over de impact die zij kunnen hebben op de samenleving.

En waar hij, in het weekend vóór Athene, met een groep van 35 jongeren uit de Regenboog, op Ameland was om na te denken over het thema verandering.

Nu maken we ons op voor de Opwekkingsconferentie waar we als ICP een seminar mogen geven. Hartelijk welkom om daar bij te zijn op zaterdag 8 juni om 16 uur. Met een Birmese dans, Afrikaanse worship en een persoonlijk verhaal van Hans en Sara, wiens werelden cultureel gezien ver uit elkaar lagen, maar die dankzij Gods genade nu één visie uitdragen. We zijn immers op weg van het monoculturele paradijs naar de nieuwe, interculturele stad!

Dank en bid je met ons mee?

**Wil je meedoen in de missie? Met een gift maak je ons werk mogelijk.
Je kunt deze overmaken aan: Stichting Intercultural Church Plants (een ANBI),
op rekening NL36 INGB 0008 9859 37, onder vermelding van 'project Rotterdam'.
Alvast bedankt!**

