

De wereld

op onze stoep

NIEUWSBRIEF VAN HANS EN CAROLIEN EUSER, NUMMER 21, MAART 2019

BUURT - HUISKAMER



Drukte op de high tea in februari dit jaar

LIEVE ALLEMAAL,

God spreekt door dromen, zo lezen we in de bijbel. Dat dit nog steeds gebeurt, horen we van christenen met een moslimachtergrond. Maar dat je het ook samen kunt beleven, dat is redelijk nieuw voor ons. We vertelden erover op de high tea.

Sinds we in Rotterdam wonen is ons gebed: Waar wilt U ons hebben, Heer? En zijn antwoord luidde steeds: Heb geduld, wacht op mij. Dat hebben we gedaan tot een nacht in november. Carolien kreeg een droom, deelde die de volgende morgen met mij en toen wisten zeker: dit is waar de Heer ons hebben wil!

Wat Carolien had gezien, bleek precies overeen te komen met de droom die ik in dezelfde nacht had. We zagen beiden een huiskamer voor de buurt, bij ons in de straat, waar stadsgenoten aanschuiven voor een lekkere maaltijd en goed gesprek. Zelfs de kleur van de zonnenschermen kwam in onze dromen overeen.

We zijn nu in gesprek met de huidige huurder van het pand dat we op het oog hebben. Toen we ons verhaal deelden, bevestigde zij ons plan enorm. We kunnen er nog niet al te veel over vertellen, maar houden jullie zeker op de hoogte. Wordt vervolgd!

REAGEREN? GRAAG!

Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg, abc@hansencarolien.nl, 06-45061353.

ABC

MET DE PLOEG AAN TAFEL

Een aantal weken geleden schreven we al over de ploeg die bij ons aan huis samenkomt. Eens per veertien dagen dekken we de tafel voor 9 personen extra. We passen er met 14 man precies omheen.

Onze gasten komen allemaal uit de buurt. Het zijn ras Rotterdammers met hun hart op de tong. Twee van hen zijn al hun hele leven christen. De andere 7 hebben gemeen dat ze weinig van de bijbel en het geloof afweten. Maar ze zijn er zó nieuwsgierig naar, dat ze geen enkele keer overslaan.

Een ouder paar, sinds enkele jaren samenwonend, is via de Alphacursus aangehaakt. Ze hebben vaak tranen in hun ogen als ze zich realiseren dat ze onderdeel zijn van een grote, geestelijke familie. Wat een mooi stel!

Een ander echtpaar loopt al een hele tijd mee in de kerk, maar heeft de radicale stap naar de doop nooit gezet, omdat ze er, volgens eigen zeggen, niet klaar voor zijn.

En dan zijn er nog drie met een heftig levensverhaal. Ze werden gedoopt in de eerste dienst die wij in Licht op Zuid meemaakten, in juli 2017. En één van hen wilde het Onze Vader wel op zijn rug laten tatoeëren.

Het is echt een feest om samen te zijn. Na de maaltijd vertelt Hans een verhaal uit de bijbel. Voor een heel aantal van hen is het de eerste keer dat ze het horen. Kun je je dat voorstellen, dat je niet weet hoe de gelijkenis van de verloren zoon afloopt?

We lezen het gedeelte ook nog een keer – in elk geval met degenen die kunnen lezen, terwijl de analfabeten luisteren. En dan bepraten we drie vragen: wat ontdek je over God, wat leer je over jezelf en hoe kun je hier de komende week mee aan de slag?

Afsluitend bidden we. Wie wil mag meedoen. Niet iedereen durft. Maar dan kan het zomaar zijn dat je achteraf een appje krijgt met daarin een uitgeschreven ... gebed. Met de ploeg om tafel is het altijd feest!

**Wil je meedoen in de missie? Met een gift maak je ons werk mogelijk.
Je kunt deze overmaken aan: Stichting Intercultural Church Plants (een ANBI),
op rekening NL36 INGB 0008 9859 37, onder vermelding van 'project Rotterdam'.
Alvast bedankt!**

