

# De wereld

*op onze stoep*

**NIEUWSBRIEF VAN HANS EN CAROLIEN EUSER, NUMMER 20, DECEMBER 2018**

## GOD IS GOED

Voor aankondiging High tea:  
16 februari 2019 in Veenendaal

### LIEVE ALLEMAAL,

In de voorbije weken hebben we de balans opgemaakt, zowel voor ICP als voor ons persoonlijk. We kijken enorm dankbaar terug op 2018. Wat is God goed voor ons!

De kinderen genieten van het vooruitzicht op een nieuwe school (Samuel wil graag naar het Grafisch Lyceum), gitaar en toneel (Rhodé speelt de sterren van de hemel) en nieuwe vriendinnen (Roos heeft er heel wat gevonden).

Bij Licht op Zuid, de buurtkerk van Bloemhof waar we bij zijn aangesloten, heeft Hans een Alphacursus gegeven. Zo'n 15 deelnemers zijn 7 avonden bijeen geweest. Carolien is weer betrokken geraakt bij de muziek in de gemeente.

De ploeg (zoals de kring bij ons aan huis wordt genoemd) bestaat uit vier deelnemers die recent zijn gedoopt. Geen van allen kennen ze de bijbel.



*Op bezoek bij onze lieve vriendin Anneco in Albanië*

**Het kan zomeer gebeuren dat één van hen vraagt naar dat kasteel uit het begin van de bijbel. Dan duurt het even voordat we begrijpen dat de tempel wordt bedoeld. Het doet ons weer beseffen hoe rijk we zijn dat we de Heer op jonge leeftijd leerden kennen (Hans was 18, Carolien 16).**

Terwijl we dit schrijven horen we dat er een 16-jarig meisje is doodgeschoten op een schoolplein in Rotterdam. Dat herinnert ons weer aan het levenloze lichaam dat hier, enkele weken geleden, vóór de deur (!) uit het water is gehaald. Niemand die weet wie het was. Wat is de duisternis sterk. Laat Uw licht schijnen Heer, juist hier en nu. Want dat verdrijft zelfs de donkerste nacht, waar dan ook!

*Hans en Carolien*

**REAGEREN? GRAAG!**

Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg,  
abc@hansencarolien.nl, 06-45061353.

**ABC**

## NOG MEER DANKBAARHEID ...

Terugkijkend op 2018 zijn we ook heel blij met alle support die we hebben gekregen. In financieel opzicht zijn we niets tekort gekomen, sterker nog: de Heer heeft ons regelmatig verrast en gebruikte velen van jullie daarvoor. Langs deze weg willen we iedereen die daaraan heeft bijgedragen bedanken.

We zijn dankbaar met ons Achter Ban Comité: Petra de Bruijn, Hanna Zwart, Aart en Heleen Stuivenberg en sinds kort ook Marco van Bemmelen. Super dat jullie geestelijk en praktisch meedoen in de missie!

Dank voor al jullie gebeden! Wij hebben God op allerlei manieren aan het werk gezien. Hij beantwoordt de verlangens van ons hart. Ga er alsjeblieft mee door.

**Waar we nog wel het meest over verbaasd zijn is de wijze waarop God heeft gesproken in de afgelopen tijd. Om dat met jullie te delen organiseren we binnenkort een High tea.**

- Zaterdagmiddag 16 februari
- Van 15.30 tot 17.30 uur
- In de Regenboog, De Grote Pekken 11, Veenendaal

Noteer de datum en meld je aan via [abc@hansencarolien.nl](mailto:abc@hansencarolien.nl)!



**Wil je meedoen in de missie onder moslims, migranten en medelanders? Door een gift maak je ons werk mogelijk. We zijn geholpen met elk bedrag!**

**Je kunt deze overmaken aan: Stichting Intercultural Church Plants (een ANBI), op rekening NL36 INGB 0008 9859 37, onder vermelding van 'project Rotterdam'.**



## NIEUWS VAN ONS ACHTERBANCOMITÉ

**We zijn heel blij dat Marco van Bemmelen ons Achter Ban Comité komt versterken. Hij stelt zichzelf voor.**

Ik ben Marco van Bemmelen, 51 jaar, getrouwd met Marjanne en we hebben drie mooie kinderen. In het dagelijks leven werk ik als makelaar in Veenendaal. Hans en Carolien hebben wij leren kennen in de Regenboog. Hun passie voor en bewogenheid met onze medelanders werkt aanstekelijk en moedigt aan. Ik wil me graag inzetten in het ABC, ter ondersteuning van Hans en Carolien en om zo met elkaar dienstbaar te zijn in Gods koninkrijk.

*Marco van Bemmelen*