

# De wereld

*op onze stoep*

**NIEUWSBRIEF VAN HANS EN CAROLIEN EUSER, NUMMER 2, NOVEMBER 2014**

## WANDELEN OP WATER

### OP DE SIKKENBERG

In de afgelopen herfstvakantie zijn we weer op camping De Sikkenberg geweest. Hans geeft daar al 14 jaar Bijbelstudies; dit jaar aan de hand van Matteüs 14, waar Petrus 1) luistert naar de stem van Jezus, 2) loslaat wat hem tot dan toe veiligheid biedt en 3) loopt door geloof op water.

Wij maken als gezin dezelfde beweging: luisterend naar Jezus' roeping laten we de Regenboog los en lopen we over water, dat voor ons geen H<sub>2</sub>O is, maar de onmogelijke opgave om moslims, medelanders en migranten te bereiken met het goede nieuws van Gods liefde. We ervaren dat het niet kan in eigen kracht, maar zien ook hoe de Heer werkt!

Het Somalische moslimgezin dat met ons mee was, heeft net als vorig jaar enorm genoten. We kennen hen al heel wat jaren en zijn blij met het bijzondere contact waardoor we, over en weer, veel van elkaar leren.



Op de camping ontmoetten we ook de Nigeriaanse broeder Phillip, die eerst Mohammed heette. Hij vertelde ons dat hij vanaf zijn kindertijd naar de Koranschool ging: "Een paar jaar geleden leerde ik Christus kennen. Nu dien ik Hem met al mijn kracht en dat hoop ik te doen tot ik mijn laatste adem uitblaas!"

Wij leren luisteren, loslaten en lopen om betrokken te zijn bij een God die wonderen doet. In de komende jaren willen we daarover schrijven. Via o.a. deze nieuwsbrief blijf je betrokken. Als je die ook in de komende tijd wilt ontvangen, laat het ons AchterBanComité (ABC) dan weten – tenzij je dat al gedaan hebt natuurlijk!

### REAGEREN? GRAAG!

Bij deze nieuwsbrief zit een reactiekaart. Het ABC wil die graag ingevuld terug krijgen van iedereen die bij ons werk betrokken wil zijn (via bijvoorbeeld [hanscarolienabc@gmail.com](mailto:hanscarolienabc@gmail.com)).

**ABC**

## ZINKGEVAAR!

Het probleem met water is dat je er niet overheen kunt lopen. Petrus doet het wel, maar zinkt halverwege omdat hij meer let op water en wind dan op het woord van zijn Meester.

Ook wij merken dat het niet vanzelfsprekend is om dit werk te doen. De storm gaat niet zomaar liggen! Hebben we het goed begrepen? Zetten we de juiste stap? Zien we niets over het hoofd? Hoe zal dat gaan met de kinderen?

Al die vragen kunnen ons verlammen. Het is zeker spannend. Maar gelukkig niet zo erg dat we er wakker van liggen. Het is heel bijzonder om te ervaren hoe de Heer rust geeft en ons bemoedigt. Carolien las bijvoorbeeld Deuteronomium 31:6, een tekst die ons op de been houdt: "Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang te zijn, want het is de HEER, jouw God, die met je mee gaat. Hij zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten."

Gelukkig hangt het uiteindelijk niet van ons geloof af. Zodra Petrus naar de bodem zakt en om hulp roept "strekt Jezus zijn hand uit, grijpt hem vast en zegt tegen hem: kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?" (Matteüs 14:31). Petrus' falen wordt zo een nieuwe kans om iets te leren!



## BID MET ONS MEE

"Wij wandelen niet op water", zei de Syrische broeder Farouk op de Open Doorsdag, "maar op de beloften uit het Woord van God!"

Dat is ook ons enige houvast en door het gebed word ik (Carolien) daar steeds weer bij bepaald. Al vele jaren hebben we samen met enkele andere vrouwen één middag per week apart gezet om te bidden. Als jij wilt meedoen, dan kan dat elke maandag van 13.30-15.00 uur, maar: women only, alleen voor vrouwen 😊!

**Danken** doen we voor:

- De vrouw die een website voor ons gaat maken
- Steun die al wordt toegezegd
- Groeiend geloofsvertrouwen
- Een Turkse dame die om gebed vraagt voor haar kleinzoon en een bijbel wil

Wij **bidden** om:

- Wijsheid in het afronden van ons werk bij Evangeliegemeente De Regenboog
- Dieper contact met onze Somalische en Marokkaanse medelanders
- Geestelijke kracht om de juiste keuzes te maken
- Meer arbeiders voor de grote oogst
- Een goede locatie van waaruit we kunnen gaan werken

## IN ZEE MET HET ABC

Wij willen ons als AchterBanComité (ABC) graag aan u voorstellen en vertellen waarom wij in zee zijn gegaan met Hans en Carolien.

**Wie?** – Wij, Aart en Heleen Stuivenberg, Petra de Bruijn en Hanna Splinter, zullen ons in de komende brieven persoonlijk introduceren.

**Waarom?** – Wij zijn enthousiast over het werk van Hans en Carolien onder medelanders, moslims en mirgranten. Daarom willen wij hen, in vertrouwen op God en in afhankelijkheid van Hem, bijstaan in hun bediening. We zien er naar uit om hen, samen met u, te ondersteunen. Als ABC zullen wij zoeken naar manieren waarop we de achterban kunnen versterken. Want vele biddende handen maken het draagvlak groot.

**Wat?** – We stimuleren betrokkenheid bij en gebed voor Hans en Carolien en ICF, dragen zorg voor de communicatie, werven financiële steun en houden de administratie bij. Ons e-mailadres is: [hanscarolienabc@gmail.com](mailto:hanscarolienabc@gmail.com).

**Oproep!** – Hans en Carolien zullen vanaf januari van giften gaan leven en daarom roepen wij u op om na te denken of en hoe u hen geestelijk of financieel kunt ondersteunen.

Giften kunnen worden overgemaakt aan ANBI stichting Intercultural Church Plants, NL36 INGB 0008 9859 37 onder vermelding van 'project Rotterdam'; ze zijn dus aftrekbaar.