

# De wereld

*op onze stoep*

**NIEUWSBRIEF VAN HANS EN CAROLIEN EUSER, NUMMER 18, JUNI 2018**

## RUZIE EN EEN KOP THEE

### LIEVE ALLEMAAL,

We zijn net terug van een inspirerende Europese ICP conferentie. Hans heeft er een workshop en lezing gegeven. Carolien kon haar hart aan de muziek ophalen. En we kregen de kans om persoonlijk kennis te maken met de Amerikaan Mark DeYmaz, die mooie boeken heeft geschreven over intercultureel kerk-zijn.

Op zaterdag vertrokken we met Theo, Rieneke en Marjan. In de auto, op de trein, door de tunnel en via een paar dagen Londen naar Birmingham. Daar kwamen 80 pioniers en pastors uit diverse landen bijeen voor een driedaagse conferentie over leiderschap.

De workshop van Hans ging over conflicthantering, iets waar we in ICF veel over hebben geleerd. In het Westen benaderen we elkaar vaak heel direct zonder al te veel uiting te geven aan onze emoties. Maar dat werkt niet overal zo.



*Workshop conflicthantering*

Als een Indonesische dochter beledigd wordt door haar vader, zal ze hem niet direct laten weten wat ze daarvan vindt, maar iets zeggen als: „Ik ga naar mijn kamer!” Als de vader daardoor ontdekt dat hij over de schreef is gegaan en het goed wil maken, kan hij antwoorden: „Zullen we eerst samen thee drinken?” Als het meisje heel boos is, maar wel openstaat voor verzoening reageert ze met: „Dat is goed, maar één kopje dan.” Stel nu dat de jongedame trouwt met een Nederlander die beledigd wordt door zijn schoonvader. Hij zou hem er direct op aanspreken. Een kopje thee gaat er dan niet in. Hoe zal de Indonesische man dat ervaren? Als je iets afweet van cultuurverschillen, kunnen veel conflicten beter aangepakt worden.

**REAGEREN? GRAAG!**

Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg, [abc@hansencarolien.nl](mailto:abc@hansencarolien.nl), 06-45061353.

**ABC**

## ONS WERK BIJ ICP NEDERLAND

**Om je een beetje een indruk te geven van het werk dat we doen voor ICP hieronder een paar highlights uit de afgelopen maanden.**

- ✓ Hans heeft een gastles gegeven op de Theologische Universiteit van Kampen over de uitdaging van leiderschap in een interculturele kerk.
- ✓ Carolien gaat met Kees Kraaijenoord en een Iraanse zanger een Farsi lied (dat is vertaald naar het Nederlands) opnemen in de studio.
- ✓ Hans bereidt zich voor op vier bijbelstudies en een preek n.a.v. Jona op het zomerkamp waar acht kerken uit het netwerk bij elkaar komen voor vakantie.
- ✓ Samen bezoeken we echtparen die bezig zijn in de bediening om hen te bemoedigen en voor hen te bidden.

- ✓ Hans verzamelt en schrijft documenten die gebruikt worden voor de teamtrainingen over missionair leven, discipelschap, leiderschap en vermenigvuldigende kerken.
- ✓ Samen leggen we contacten met nieuwe pioniers en hun eventuele teams om hen te stimuleren en te steunen bij de vorming van nieuwe gemeenschappen.
- ✓ Hans bouwt bruggen naar organisaties zoals Gave en kerken zoals de PKN om een stevig netwerk te vormen.
- ✓ Samen met ons team worden we gecoacht door Xpand, die ons helpt om de ICP organisatie op te bouwen.

Er is veel te doen, maar nu we er bijna een heel jaar op hebben zitten, ontstaat er overzicht en ruimte om nieuwe plannen te maken.

### Dank je met ons mee?

- We zijn enorm blij met ons huis. Er wordt inmiddels aan de tuin gewerkt. Er is zoveel ruimte dat we ook het ICP kantoor huisvesten.
- Ons eerste jaar bij ICP zit er bijna op. We genieten van het trainen en begeleiden van pioniers. Het netwerk biedt veel mogelijkheden om dingen te ontwikkelen.
- Met de kinderen gaat het goed. Samuel heeft besloten om HAVO te gaan doen na zijn examen volgend jaar. Roos heeft haar eerste balletuitvoering gehad. En Rhodé mag afzwemmen voor haar C diploma op school.

### Wil je voor ons bidden?

- We willen deze zomer tijd nemen om keuzes te maken met het oog op ons bezig-zijn in Rotterdam. We hopen een vast geestelijk thuis te vinden.
- Voor de meiden is het afscheid nemen van net gemaakte nieuwe vriendinnen extra moeilijk. De klas van Roos splitst in een Havo en Vwo deel. De beste vriendinnen van Rhodé zijn verhuisd.
- Met veel van onze burens hebben we contact. We hopen op diepere relaties.

