

# De wereld

*op onze stoep*

**NIEUWSBRIEF VAN HANS EN CAROLIEN EUSER, NUMMER 17, MAART 2018**

## WIET ROKENDE OUDERS

### LIEVE ALLEMAAL,

Ons eerste gesprek op de school van Rhodé werd even spannend toen haar juf tegen ons zei: "Ik heb een heel vreemde indruk van jullie gekregen door een opmerking van jullie dochter." "Oeps", dachten we in koor, "wat zal Rhodé hebben gezegd?"

De juf vertelde dat dochterlief een tijd geleden opgewonden in de klas was gekomen en had gezegd: "Mijn ouders roken wiet". De juf schrok ervan en vroeg door: "Roken je ouders wiet?" En Rhodé bevestigde het: "Ja, mijn ouders roken wiet, vannacht, bij de burens."

Toen viel het kwartje bij de juf. "O, hebben ze een wietlucht geroken, bij de burens?" Ja, zó was het! Die nacht was er een wietplantage opgerold. De lucht was zo sterk dat het door de muren heen was gekomen. Rhodé was er, na ons, ook wakker van geworden en dát wilde ze delen met de juf.



*Schaatspret op de singel voor het huis – onze kinderen zijn de enigen.*

Tijdens het goed bezochte sponsordiner hebben we wat cijfers genoemd over onze wijk Bloemhof, nummer vier in de top 20 van probleemwijken in Nederland: 14.000 mensen, 150 verschillende nationaliteiten, 75% met een buitenlandse achtergrond, 75% leeft van een inkomen onder de 16.000 euro per jaar, 850 misdrijven in 2015 en een sociale index van 4,4.

Wat zijn wij gezegend met een grote groep broeders en zusters, vrienden en familieleden die om ons heen staan. Op de achterbanavond was heerlijk gekookt, werd uitstekend gezorgd, ervoeren we opnieuw de betrokkenheid van velen bij onze missie onder moslims, migranten en medelanders. Het staat in schril contrast met het welbevinden van heel wat buurtbewoners. We kunnen dan ook echt iets betekenen voor de wijk. En daarom zijn we hier: niet om wiet te roken, maar om de geur van Christus te verspreiden!

**REAGEREN? GRAAG!**

Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg, abc@hansencarolien.nl, 06-45061353.

**ABC**

## VRAAG, VERTEL, VIND, VERZAMEL, VERMENIGVULDIG

**Tijdens de teamtraining die ICP verzorgt voor zeven kerkplantingsteams staan we stil bij discipelschap: hoe ben je zelf discipel van Jezus en hoe help je anderen Hem te volgen? Dat thema leeft ook voor ons persoonlijk weer en meer dan voorheen. De vijf V's van Jonathan Fokker ([www.discipelenmaken.nl](http://www.discipelenmaken.nl)) helpen ons daarbij.**

**VRAAG** - We bidden specifiek voor personen uit onze omgeving: we noteren hun namen en noden en vragen de Vader om zijn leiding.

**VERTEL** - Bij sommige mensen merken we openheid voor meer contact. Dan stellen we onszelf uitgebreider voor en we delen verhalen: over onze bekering, het evangelie of een gelijkenis die past bij het moment.

**VIND** - Als je zo bezig bent ontmoet je soms een verrassende gastvrijheid: mensen die doorvragen en meer willen weten. We noemen hen PVV-ers, de Personen Van Vrede waar Jezus over spreekt in Lukas 10. We kennen er inmiddels een paar.

**VERZAMEL** - Voorheen nodigden we mensen uit om naar de kerk of een kring te komen. Nu vragen we hen: met wie, waar en wanneer zouden we nog eens kunnen afspreken om door te praten? Eerlijk gezegd zijn we er nog niet helemaal van overtuigd dat dit gaat werken, maar we experimenteren ermee.

**VERMENIGVULDIG** - In het ideale geval ontstaat er een kleine huisgroep in het netwerk van de PVV-er. Het is onze taak om de groep toe te rusten op zo'n manier dat er nieuwe PVV-ers gevonden worden waar omheen ook weer groepen ontstaan.

