

# De wereld

*op onze stoep*

**NIEUWSBRIEF VAN HANS EN CAROLIEN EUSER, NUMMER 15, SEPTEMBER 2017**

## COMPLEET WOONGELUK

### LIEVE VRIENDEN,

Hoe is nu dat wonen in Rotterdam? Mijn standaard antwoord: "Meer dan ooit de wereld op de stoep! Alsof we in één grote ICF zijn terechtgekomen."

Hans voelt zich helemaal thuis. Hij bekijkt alles door een roze bril. Hij kan de straat waar we wonen vergelijken met een boulevard in Kroatië, hilarisch! Ook Samuël is volledig ingeburgerd, al werd zijn fietszadel er voor de deur afgejat (vandaag mijn fiets ☺). Hij geniet van deze veelzijdige wereldstad met mooie schepen en mega Mediamarkt

De dames hebben wat meer tijd nodig. Ze zijn vaak te vinden in winkelcentrum Zuidplein om de hoek. En Roos gaat met plezier naar haar nieuwe balletschool, waar ze wel een andere (= Russische!) techniek krijgt aangeleerd.



*Veel te dure woonwinkels in het Alexandrium, maar wel een wereldse bank!*

Ikzelf ben ontzettend blij met ons nieuwe huis en de uitdagende omgeving. Een thuis is het nog niet helemaal. Er zijn nog zoveel klussen te klaren!

**Jezus' woorden uit Johannes 14 raken me: "Wanneer iemand mij liefheeft, zal hij zich houden aan wat Ik zeg. Mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen wonen." Dit is de kern van mijn diepste verlangen. Het wordt pas echt fijn wonen als Vader, Zoon en Geest de hoofdbewoners zijn van je hart!**

*Liefs van Carolien*

**REAGEREN? GRAAG!**

Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg, [abc@hansencarolien.nl](mailto:abc@hansencarolien.nl), 06-45061353.

**ABC**

## NIEUWE UITDAGINGEN

Bij het werk voor ICP horen ook nieuwe uitdagingen. Vandaag mag ik preken in het Engels. Nu is preken op zich al een hele verantwoordelijkheid, maar dat ook nog eens in een taal die ik niet helemaal beheers, maakt me opnieuw en meer afhankelijk van God.

Het zal gaan over Jezus die ons ethocentrisme doorbreekt (dat elk mens zijn eigen volk centraal stelt in alles). Eén van de belangrijkste oorzaken daarvan is onze angst voor het onbekende. We voelen ons thuis bij dat wat we begrijpen.

In mijn voorbereiding las ik een uitspraak die me raakt: "fear destroys faith", angst vernietigt geloof. Als we ons door het onbekende laten tegenhouden, leren we ook niet leven uit geloof.



Na de dienst in Grace Church: lekker eten 😊

Dat helpt mijzelf ook weer. Ik ga iets nieuws doen, niet omdat het moet – ik had ook kunnen bedanken – maar omdat ik in geloof wil doen wat Jezus vraagt. Al is het met knikkende knieën. Want juist dan groeit geloof!

*Warme groet van Hans*



Op 9 september hebben we met het ICP netwerk van 30 interculturele kerken gevierd dat Theo en Rieneke Visser de fakkel overdragen aan ons.

Giften kunnen worden overgemaakt aan ANBI stichting Intercultural Church Plants, NL36 INGB 0008 9859 37 onder vermelding van 'project Rotterdam'; ze zijn dus aftrekbaar.