

# De wereld

*op onze stoep*

**NIEUWSBRIEF VAN HANS EN CAROLIEN EUSER, NUMMER 13, MAART 2017**

## HUIS IN ROTTERDAM!

### LIEVE VRIENDEN,

Het is gelukt! We hebben een huis gevonden in Rotterdam. Per 15 juli hopen we te gaan wonen aan de Lange Hilleweg 208.

Carolien: Iemand adviseerde ons een droomhuis uit te zoeken en met een concrete vraag om steun naar een ondernemer te gaan. Zo gezegd, zo gedaan. De Lange Hilleweg 208 stond al een tijdje bovenaan ons Fundalijstje. Toen we gingen kijken leek het te mooi om waar te zijn. We brachten een bod uit – gek om te doen zonder geld in je portemonnee. Toen ging het snel. Na anderhalve week kregen we contact met iemand die kennis met ons wilde maken.

Ik worstelde ermee. Wat is mijn eigen verlangen en wat is van God? Wat mag ik vragen? Kan ik bidden om een woning inclusief de financiering? Mijn geloof bereikte een plafond. Ik werd beperkt door mijn eigen denken.

Maar toen sprak God ...



*Het middelste huis: onze nieuwe woning aan de Lange Hilleweg*

De Heer zei: Ben Ik het niet die de sterren hun plaats heeft gegeven? Ben Ik het niet die ze bij naam kent? Ik voelde me beschaamd. Ik weet dat God bij machte is om oneindig veel meer te doen dan ik bid en besef, maar het doorleven in zo'n proces maakte het water voelbaar onder mijn voeten. Zijn stem gaf rust; ik wist dat Hij het zou gaan doen en ervoer zo'n diepe, gunnende liefde. Hoe kan het ook anders? Hij is mijn Vader die honderd keer beter voor mij zorgt dan ik voor onze kinderen.

Zo kwamen we op een onbekende plaats bij onbekende mensen die ons al tijdens de eerste ontmoeting een lening toezegden tegen zeer gunstige voorwaarden. Konden we bij de eerste bieding de voordeur nog niet betalen, twee weken later ronden we de koop af zonder financieel voorbehoud. Als God iets doet, doet Hij het goed!

**REAGEREN? GRAAG!**

Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg, abc@hansencarolien.nl, 06-45061353.

**ABC**

## WÁÁR GA JE WONEN?!

We gaan wonen in de wijk Bloemhof op Zuid. De buurt telt 14.000 mensen, waarvan 75% van buitenlandse komaf. De meesten leven rond bijstandsniveau, de werkloosheid is hoog en criminaliteit tiert welig. Wat heb je dáár te zoeken?

Hans: Het is een roeping die ik diep van binnen voel. Natuurlijk zie ik de gevaren van de stad. Het zal voor ons en de kinderen niet persé gemakkelijk zijn. Maar God heeft telkens gezegd dat we als christenen niet te dicht bij elkaar moeten kruipen. Licht verspreiden doe je in het donker. En de veiligste plek op aarde is in het centrum van Gods wil. We doen gewoon wat Hij ons vraagt.

Voor het werk hoeven we niet persé te verhuizen; bij ICP krijgen we een landelijke functie. Maar er is méér dan werk. We willen wonen in een buurt waar we verschil kunnen maken en iets bij kunnen dragen. Dan is Bloemhof *the place to be!*

Wat er gaat ontstaan weten we nog niet, maar we zullen de bloemetjes buiten zetten en verwachten dat iets van het paradijs zichtbaar wordt!



## EN LUKT HET FINANCIIEEL?

Het is best een spannende stap om van 50% inkomen uit giften naar een volledig inkomen uit giften te groeien. Maar in de afgelopen jaren heeft God telkens voorzien. Ons geloof in zijn zorg is gegroeid. Tegelijk willen we verantwoordelijkheid nemen.

Dat betekent soms heel concreet vragen om steun. Bij deze:

**We hebben nog €500 per maand nodig!**

Ben jij iemand of ken jij iemand die onze missie onder moslims, migranten en medelanders wil steunen met 10, 25 of 50 Euro?

Laat het ons AchterBanComité weten via Heleen Stuivenberg:

- 06-45061353
- abc@hansencarolien.nl

Giften kunnen worden overgemaakt aan ANBI stichting Intercultural Church Plants, NL36 INGB 0008 9859 37 onder vermelding van 'project Rotterdam'; ze zijn dus aftrekbaar.

**Alvast bedankt!**



## ONZE NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?

MELD JE AAN OP

[WWW.HANSENCAROLIEN.NL](http://WWW.HANSENCAROLIEN.NL)

OF VIA

[ABC@HANSENCAROLIEN.NL](mailto:ABC@HANSENCAROLIEN.NL)