

# De wereld

*op onze stoep*

**NIEUWSBRIEF VAN HANS EN CAROLIEN EUSER, NUMMER 12, DECEMBER 2016**

## GROOT NIEUWS!

Dankavond  
met diner:  
17 februari!

### OVERSTAP NAAR ICP!

We hebben belangrijk nieuws te delen over een volgende fase in het interculturele werk dat de Heer ons heeft toevertrouwd. In de loop van 2017 hopen we de overstap te maken naar ICP Nederland. Wat dat is, waarom we gaan en hoe het met ICF Veenendaal verder moet, lees je hieronder.

De afkorting ICP staat voor Intercultural Church Plants (interculturele kerkplanting). Theo Visser is de huidige directeur. We kennen hem en zijn vrouw Rieneke al lang. In 2000 vroeg hij ons om mee te werken aan de eerste ICF in Rotterdam. "Dat willen we wel", zeiden we. "Maar nu nog niet. We zijn er niet klaar voor."

Ondertussen kreeg ICF Rotterdam vorm en dat trok de aandacht in het land. Men wilde leren hoe dat werkte. In 2005 werd ICP opgericht om aan die vragen tegemoet te komen. Inmiddels zijn er zo'n 30 nieuwe interculturele kerken ontstaan.



*ICF samenkomst in het nieuwe gebouw*

In 2015 is Hans voor een dag per week bij ICP gaan werken. Er kwam tegelijkertijd een groot aantal vluchtelingen naar Europa. Rond de zomer werd er een concrete vraag aan Theo gesteld: of hij wilde meebouwen aan een beweging van interculturele kerkplanting in Duitsland en vandaar uit in andere Europese landen. Nederland loopt daarin namelijk voorop!

**Aan ons is gevraagd of wij het werk van ICP Nederland willen voortzetten en uitbouwen. Dan gaat het erom de bestaande kerken toe te rusten, nieuwe kerkplanters te trainen en allerlei organisaties te steunen in het intercultureel gemeente-zijn. We hebben dat een tijdlang overwogen en geconcludeerd dat God ons roept voor een volgende stap!**

In de loop van 2017 zullen we het werk in ICF overdragen om bij ICP aan de slag te kunnen gaan. Verderop lees je hoe we tot dat besluit zijn gekomen.

**REAGEREN? GRAAG!**

Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg, [abc@hansencarolien.nl](mailto:abc@hansencarolien.nl), 06-45061353.

**ABC**

## GODS STEM VERSTAAN

**Hoe kom je tot zo'n ingrijpend besluit? Het overdragen van ICF en gaan werken voor ICP is nogal een avontuur! Dan moet je wel zeker weten dat dit is wat God je vraagt.**

We zijn daar wel voorzichtig mee. Als je zegt: dit is de wil van God, dan kun je nauwelijks meer met elkaar in gesprek. Daarom zeggen we liever: wij geloven dat God ons deze weg op leidt. Hoe?

### 1. Verlangen

Sinds we in Veenendaal wonen zegt Hans dat hij liefst terug wil naar de stad. Als evangelist voelt hij zich beter thuis in een plaats met minder christenen. In zijn dagboek schrijft hij in 2011 dat hij vijf jaar aan ICF wil werken, om dan te verhuizen.

### 2. Omstandigheden

Voor de kinderen is de zomer van 2017 de beste tijd. Roos gaat naar de brugklas, Rhodé naar de

bovenbouw en Samuel moet zijn profiel kiezen.

### 3. Gaven

God geeft bepaalde gaven om die in te zetten in zijn gemeente. Wij zijn meer pionier dan pastor. ICF komt in een fase waarin meer gebouwd moet worden. Dat past minder goed bij ons.

### 4. Nood

God roept ook vaak via de nood in de samenleving. Als je bedenkt dat in 2050 één op de drie Nederlanders een buitenlandse achtergrond heeft, dan moet de kerk nú leren om intercultureel te werken. Wij kunnen daar vanuit ICP een bijdrage aan leveren.

### 5. Advies

In de veelheid van raadgevers is de wijsheid van de koning. We hebben verschillende vrienden geraadpleegd en zij bevestigden ons in de roeping.

### 6. Bijzondere dingen

Soms spreekt God op een opvallende manier. In 2012 hebben we kerstboomzaadjes uitgedeeld aan medewerkers van ICF. Heleen Stuivenberg heeft die opgekweekt tot een klein boompje. Op de dag dat wij werden gevraagd door ICP, kwam zij met een bekentenis: "Ik wilde het eerst niet zeggen, maar dat boompje heb ik onlangs verpoot. Uit zijn te kleine pot gehaald en in de tuin geplant. Eerst vielen er wat naalden af. Maar nu begint er een nieuwe tak te groeien." Wij laten ons ook graag verplaatsen door God, die de wasdom geeft (1 Korinte 3:7).



---

## ONZE KINDEREN, ICF EN JULLIE GEBED

Voor Samuël, Roos en Rhodé is het een spannende tijd, hoewel ze alledrie verschillend reageren. We hebben als gezin het nieuws een tijdlang voor onszelf gehouden en dat vonden ze lastig. Nu het eenmaal bekend is zijn ze opgelucht en kunnen we met elkaar nadenken wat er allemaal nodig is voor het werk bij ICP. Een verhuizing naar Rotterdam? Naar een nieuwe school? De komende tijd zal het duidelijker worden.

ICF zal de komende maanden op zoek gaan naar een geschikte opvolger. De advertentie voor een missionair voorganger is te vinden op [www.icfveenendaal.nl](http://www.icfveenendaal.nl). We hopen voldoende tijd te hebben om het werk over te kunnen dragen.

We vragen jullie gebed voor de komende maanden. Dat de Heer zowel ICF als ons gezin én ICP stap voor stap voorgaat. Dat Hij bescherming geeft in drukke tijden. Dat Hij voorziet in alles wat nodig is om de overstap te maken. Dat Hij de weg baant richting toekomst. We houden jullie op de hoogte en zijn graag bereid om jullie vragen te beantwoorden!

Giften kunnen worden overgemaakt aan ANB Stichting Intercultural Church Plant, NL361963008935937 onder vermelding van 'project Rotterdam'; ze zijn dus aftrekbaar.