

De wereld

op onze stoep

NIEUWSBRIEF VAN HANS EN CAROLIEN EUSER, NUMMER 1, OKTOBER 2014

EEN STAP UIT DE BOOT

HET TWEEDE BEEN

Sinds 2006 werken wij, Hans en Carolien Euser, als voorgangers-echtpaar in Evangeliegemeente De Regenboog, maar daar gaat verandering in komen. Vanaf 1 januari 2015 willen we ons fulltime gaan toewijden aan Netwerk - ICF Veenendaal, de stichting die zich richt op medelanders, moslims en migranten in onze woonplaats.

We zijn daar enkele jaren geleden mee begonnen en dat voelde toen als één been overboord: iets nieuws ondernemen met beperkte middelen zonder te weten wat er wacht. Inmiddels hebben we sterk de indruk dat de Heer ons vraagt om ook het andere been op het water te zetten. Net als Petrus (in Matteüs 14) hebben we om bevestiging gevraagd ... en gekregen. Daar gaan we dan, het water op, de wereld in, naar plaatsen en personen waar Jezus is en wil zijn.

Ga je mee?



Dit is onze eerste persoonlijke nieuwsbrief. In de toekomst volgen er meer. We schrijven over hoe het ons en onze kinderen Samuel, Roos en Rhodé vergaat. Met die verhalen willen we je informeren én inspireren; uiteindelijk roept God ieder mens om vriend te zijn van de 'vreemdeling', wie die ander ook is.

Daarnaast hopen we op jouw steun. Het werk dat we doen is mooi, maar niet altijd gemakkelijk. We hebben je bemoediging en gebed nodig! Financieel zijn we afhankelijk van giften. Een deel daarvan komt via ICF, maar een ander deel moeten we via een eigen vriendenkring bij elkaar krijgen. Verderop lees je hoe je kunt meedoen.

REAGEREN? GRAAG!

Bij deze nieuwsbrief tref je een reactiekaart aan. Stuur je gegevens per post of e-mail naar ons AchterBanComité (ABC), zodat duidelijk wordt wie er betrokken zijn.

ABC

HOE HET BEGON ...



Hans kwam in 1996 tot geloof in de Heer Jezus en ontpopte zich direct als evangelist. Carolien volgde in 1998 en groeide in de overtuiging dat ze God wil dienen en niemand anders.

We trouwden in 2000 en werden gevraagd om mee te helpen met de opbouw van een nieuwe, internationale geloofsgemeenschap (ICF) in Rotterdam. "Ja" antwoordden we, "maar later. We zijn er nog niet klaar voor".

In 2010, toen we vier jaar in De Regenboog werkten, kwam er ruimte om die draad op te pakken. We gingen op onderzoek uit en

ontdeken in Veenendaal bijna 100 verschillende, niet - Nederlandse nationaliteiten: moslims, boeddhisten, christenen en niet - gelovigen.

Begin 2012 startten we, met een heel team, stichting Netwerk, de Internationale Christelijke Familie (ICF) van Veenendaal. Inmiddels zijn er honderden contacten met buitenlanders: Ali uit Turkije, Mohammed uit Marokko, Gina uit Congo, Tony uit Nigeria, Said uit Iran, Salem uit Irak, Zore

uit Afghanistan, Lydia uit Polen, Sen Pin uit China, Filemon uit Eritrea.

Nu, eind 2014, willen we helemaal gaan werken in 'de wereld op onze stoep'. We hebben zoveel relaties dat het niet meer goed lukt om ICF te blijven combineren met het werk in De Regenboog. Onze gaven en passie liggen bovendien op het vlak van evangelisatie en pionieren. Mensen uit onze nabije omgeving herkennen en bevestigen dat. En door dat alles heen spreekt God!

WAT WE GRAAG WILLEN

We hopen dat er in de komende jaren een mooie, multiculturele geloofsgemeenschap in Veenendaal ontstaat, waar migranten, moslims en medelanders thuishouden bij de Vader, gelovigen van verschillende nationaliteiten elkaar als broer en zus in de Heer Jezus leren kennen en waarderen en onze buitenlandse burens op een heel praktische manier kennis maken met het Evangelie. Persoonlijk willen we groeien in ons begrip van de diverse culturen en godsdiensten en dan met name de Islam. En met de kerken en christenen die ons steunen zien we heel graag het Koninkrijk in al haar verscheidenheid en veelkleurigheid zichtbaar worden, tot eer van God.

HELPEN?

Je kunt bij ons werk betrokken blijven via de nieuwsbrief, in gebed en door ons financieel te steunen. Hiernaast staan de mogelijkheden die je ook op de reactiekaart terugvindt. Vul die in en stuur hem terug naar ons AchterBanComité (ABC) bestaande uit Petra de Bruijn, Hanna Splinter, Aart en Heleen Stuivenberg (contactpersoon, 06-45061353, hanscarolienabc@gmail.com).

BID ...

Bidden is zeker niet het minste dat je voor ons kunt doen. Uiteindelijk kan alleen God ogen en harten openen en zijn we van Hem afhankelijk. Dankbaar voor alle zegeningen en doorbraken die tot dusver hebben plaatsgevonden, komen we steeds weer uit bij de troon waar we genade vinden en hulp verkrijgen op Zijn tijd!

... GEEF ...

Een deel van onze inkomsten hopen we via een vriendenkring te ontvangen. Het gaat om 2000 Euro per maand. Dat is een heel bedrag, maar vele gevers maken het elkaar gemakkelijk. Als je een gift doet, kun je die storten bij de stichting ICP (een ANBI), die het geld aan ons overmaakt. Het rekeningnummer staat hieronder.

... WEET!

We hebben deze nieuwsbrief met plezier geschreven. Hopelijk geeft het je een goed beeld van wat God doet in onze levens en woonplaats. Binnenkort ontvang je er nog één. Als je daarna nog op de hoogte wilt blijven, kun je dat via de reactiekaart kenbaar maken.